

Take a look at my life *week 41*

Weer een week voorbij, deze week was best wel even pittig voor mij. Ik moet nog steeds wennen thuis, al vind ik het fijn echt weer thuis te zijn hoor. Maar mis wel de mensen om mij heen, heel erg. En nu moest ik echt volledig alles alleen doen met Max. Geen probleem, ben niet voor niets zijn moeder. Maar geen enkele moeder kan alles alleen. Maar het ging gelukkig prima, want natuurlijk ben ik nog steeds bang dat het soms niet goed gaat naar Max toe. En ik wil die moeder niet zijn. Maar het gaat thuis zo goed.



Dit

is het voordeel van vroeg op pad zijn, dat je zulke mooie luchten ziet. Ik was onderweg naar de kinderdagverblijf voor Max. Inmiddels heb ik de tijden veranderd. Dus niet meer zo vroeg op pad zodat hij om 8.00 daar is. Nu pas om 11.00 hem daar afgeven, en dan om 18.00 ophalen. Dit is makkelijker met zijn slaapjes. Daar moeten we beide nog even aan wennen, want hij slaapt erg weinig vroeg in de avond en op de opvang.



Ik

heb maandag hapjes staan maken voor Max. Lekkerse verse worteltjes en boontjes gemaakt. En zo kon dit mooi in de vriezer, en elke dag een ijsblokje eruit halen om hem te geven. De volgende keer weer iets anders proberen. Dit vind hij erg lekker en is zo leuk om hem zo lekker te zien eten. Het liefst helpt hij met zijn lepel zelf vasthouden en naar zijn mond doen. Maar soms niet zo handig omdat hij hem niet meer loslaat. Maar te schattig dat hij snapt hoe het werkt.



Mijn
lekkere ontbijtje, ben weer helemaal weg van iets van yoghurt
met cruesli en fruit. Ik weet dat dit niet de meest gezonde
ontbijt granen is. Maar is wel weer een begin, naar iets meer
gezond dan brood eten.



We

moest weer even naar het ziekenhuis, nou even. Het liep nogal uit. Dus hebben daar heel lang moeten wachten voor nog geen 5 minuten binnen bij de arts. Dit was echt niet leuk. Max was helemaal oververmoeid. Hij gaat dan ook echt niet slapen daar in de wagen. Maar gelukkig in de bus terug viel hij wel even in slaap. Het gaat goed met zijn voeten. Over 6 weken terug komen, en gaat het nog goed mogen we gaan afbouwen met zijn schoenen. Dus dat betekent met alleen als hij gaat slapen aan hebben. Dus dat hoop ik echt over 6 weken dat het mag.



Vrijd

ag hadden we een bruiloft, onze burens trouwde in de avond voor de kerk en daar waren wij voor uitgenodigd. En daarna was er feest en mochten wij ook bij zijn. Ik heb de halve avond lekker staan dansen. Eigenlijk kende we eerst niemand. Toen bleek dat de halve straat zowat er was. En hebben we dus een aantal burens ontmoet. Omdat hun ook alle andere mensen niet kende hebben we de hele avond bij elkaar gezeten enz... Maar praten om kennis te maken lukte niet want de muziek was te hard. Maar heb me super vermaakt. We lagen pas rond 1.00 in bed. Gelukkig was Max lekker logeren bij opa en oma.



Zondag was het toch echt heerlijk weer, het leek wel zomer. We zijn lekker als gezinnetje naar het Stadspark geweest. Lekker wezen wandelen, en ze hebben daar ook een kinderboerderij dus even bij de diertjes wezen kijken. Maar Max was zo moe omdat hij zijn hele slaapje had gemist, was hij daar in slaap gevallen. Thuis waren we dan ook allemaal afgemat. Max ging na zijn fles heerlijk naar bed en heeft best goed geslapen, wat ik even

niet had verwacht. In de avond even een hapje wortel gegeven en samen met hem onder de douche geweest. Daarna was het tijd voor zijn fles. En daarna boekje voor gelezen en bed tijd. Zo hadden wij een rustige tv avondje. We hebben dus een erg leuke dag gehad.

