

16 maanden update



Max is vandaag alweer 16 maanden bij ons (eigenlijk de precieze datum is de 22ste) Maar omdat mijn weekoverzicht te laat was, heb ik deze een dagje opgeschoven

Wat word hij groot. Een lekker vrolijk en ondernemend mannetje. En eist alle aandacht op als hij wakker is. En hij is steeds langer wakker, want vaker wel dan niet heeft hij nog maar 1 slaapje in de middag.

Niet zelf spelen

Vaak als we binnen zijn, moet ik hem toch echt veel vermaken om samen te spelen. Eigenlijk hoef ik maar bij hem te zitten en hij gaat lekker spelen. Maar zodra ik op de bank ga zitten dan staat hij daar ook steeds. Gelukkig zijn er af en toe momentjes dat hij zelf speelt, en ook dat ik hem even in de box zet om toch zo iets in huis klaar te spelen. Maar toe komen aan veel andere dingen, bijna niet. Zo kan ik in het bijzijn van hem niet mijn laptop open hebben, want hij vind het leuk om met de toetsen te spelen. Steeds erop drukken en liefst er op rammen. En zodra hij in de avond uren op bed ligt ben ik meestal ook gevloerd en komt er niet veel meer uit mijn handen. Ik probeer ook zoveel mogelijk even buiten te wandelen of waar hij echt gek op is naar de speeltuin te gaan. Want gek genoeg als we daar zijn, vermaakt hij zich prima zonder mij. Ik ga vaak gewoon op een bankje zitten en hem lekker zijn gang laten gaan. Natuurlijk heeft hij ook wel met sommige dingen hulp nodig en die geef ik hem met alle liefde dan. Ik vind het geen probleem om met hem te spelen, maar het kan niet zo zijn dat hij de hele dag de aandacht van mij moet hebben. En dat is nu helaas wel het geval. Op dit moment moet ik zeggen breekt het me wel heel erg op dat ik echt bijna niet toe kom aan mijzelf.

Nieuw ritme

We zijn bijna helemaal afgestapt van het ochtend slaapje, behalve eigenlijk op de vrijdag. Want dan gaat hij om 13.00 naar de kinderopvang en dat red hij nog niet om zolang op te blijven. Maar hij gaat dus niet meer om 11.00 naar bed in de ochtend, maar pas om 12.00. Dan heeft hij ook nog even een

broodje gegeten voor het slapen. En in het begin sliep hij zo, n 3 uurtjes in de middag, maar daar is hij snel vanaf gestapt. Wat ik dan wel weer jammer vind, want hij slaapt nu nog maar 2 uur op de dag. En dan is het wel veel als hij bijna elke minuut opeist van mij.

Tussen 8.00 en 9.00 uit bed

Ontbijten met pap of nu soms ook met brood met afgekoelde thee

Rond 10.00-10.30 een tussendoortje iets van een koekje met drinken (water of diksap)

Om 11.30 gaan we samen lunchen met brood, hij krijgt dan 1 1/2 broodje met een beker melk

Dan gaat hij om 12.00 lekker slapen

De laatste tijd wilt hij dus alweer om 14.00 uit bed

15.00 fruit momentje met wat te drinken

Rond 17.00 warme maaltijd

18.30 nog een klein flesje warme melk

18.45-19.00 naar bed

- Op dit moment ben ik wel aan het kijken of het iets is om Max eerder op de avond naar bed te doen. Want ik vind vanaf 14.00 tot 19.00 best lang voor hem. Ga dus nu proberen hem rond 18.00 naar bed te doen. Hopelijk komt hij dan ook niet eerder in de ochtend. Want ik vind het wel lekker dat hij nooit zo heel vroeg eruit wilt.

Met alles gooien

Volgens mij vind ieder kind dit wel heel leuk, maar echt alles vliegt hier door de kamer heen. Is het niet dat hij met zijn broodje of bord gooit, dan smijt hij wel de vele blokjes in het rond. Of natuurlijk al het andere speelgoed door de kamer heen. En het is ook soms nog gevaarlijk ook, want er vliegen ook speelgoed onderdelen die echt hard aankomen. En dan kan je net wegduiken voordat het tegen je hoofd komt.

Ook zet ik hem weleens in de box, dit zijn echt uitzonderingen als ik even naar de wc ga of boven iets in huis moet doen.

Maar ook dan kan hij niet echt spelen en gooit hij alles wat in de box ligt eruit.

Eten

Inmiddels eet hij al een tijdje volledig met ons mee, en hij vind ook echt alles lekker. (op rauwkost na) Komkommer begint hij nu af en toe te waarderen. Maar echt al het warme eten vind hij zo lekker. Hij mag dan ook gewoon met zijn handen eten. Alleen sommige dingen lukken niet goed met de handen. En daarom mag hij nu proberen of met een lepel of een vork te eten. Dit wil hij ook graag zelf doen, maar lukt hem nog maar weinig. Daarom help ik hem er nog veel bij. Het wordt dan wel een flinke kliederboel, maar inmiddels ben ik eraan gewend. En gebruiken we daarna een washandje om hem weer schoon te krijgen. Ik ben echt blij met een mannetje die zoveel lekker vind, en nooit geen probleem van het eten maakt. Al wil hij wel het liefst mijn eten, vooral in de middag. Dan ziet hij dat ik iets anders op mijn broodje heb en dan wil hij dat. Maar sommige dingen mag hij gewoon nog niet, of is niet handig te eten. Ook in de ochtend wil hij graag van mijn ontbijt smullen of ik nu yoghurt met fruit heb, of ontbijtkoek. Hij wil het hebben naast zijn eigen ontbijt.

Toch moet ik hier wel mee gaan uitkijken, dat hij niet elke keer zijn zin krijgt. Maar hij kan zo boos worden als hij zijn zin niet krijgt. Ach ja van mij mag hij zeker wel even boos worden, als het ook maar weer daarna klaar is.



We hebben dus een heerlijke handenbindertje in huis. Ondanks ik het soms best zwaar vind, geniet ik ook zo vreselijk van hem. Heb dan ook alles over voor mijn mannetje, waar ik zielsveel van houd. Hij is echt niet meer weg te denken in ons leven.

Wat moet ik toch met dit druktemakertje!!! Zijn jullie kids ook zo druk en moet jij ze vermaken?