

# Post pregnancy tag

Vandaag heb ik een tag voor jullie terug kijkend een beetje op de zwangerschap en de afgelopen weken met ons pasgeboren kindje Max.

## Hoe oud is je kindje nu?

acht weken en drie dagen oud is Max nu.



## Hoe voel je je?

Op dit moment voel ik me echt waardeloos als moeder. Max is net opgenomen in het ziekenhuis en dat doet me verdriet. Daarnaast ben ik gewoon aardig uitgeput door de vele huilbuien die hij heeft vanwege de pijn. Gelukkig nu we weten wat er aan de hand is kunnen we ook iets aan de pijn doen. Want een liesbreuk kan je terug drukken (wat hij dus heeft) en dan heeft hij geen pijn meer. Maar de emoties lopen dus allemaal

door elkaar heen nu. Rust kan ik dus gebruiken, maar het liefst wil ik ook bij Max zijn. (dit wanneer ik dit schrijf, een paar dagen eerder dan gepost is)

### **Nog last van kwaaltjes?**

Last van kwaaltjes van de zwangerschap nee die heb ik gelukkig niet meer. Nou of misschien soms nog wel last van de hormonen, daar kan ik soms flink last van hebben. Maar van de bevalling verder merk ik niets meer. Gelukkig geen pijn meer van de keizersnede, dat heeft namelijk wel eventjes geduurd voordat het over was.

### **Is je eetlust veranderd?**

Nou niet echt veranderd, maar ik merk dat ik minder goed voor mezelf soms zorg en dat soms eten er een beetje bij in schiet en ik snel, snel een boterham naar binnen prop tussen de middag. Hopelijk gaat dat nog wel veranderen als ik wat meer rust ga leren creëren.

### **Zwangerschapskilo's?**

Heb eerlijk gezegd geen idee, heb het de hele zwangerschap niet bijgehouden wat ik ben aangekomen. Dat is het voordeel om onder controle in het ziekenhuis te staan, want daar hoef je nooit op de weegschaal. Dus ik weet ook niet of ik weer op me oude gewicht ben. Vind het ook momenteel niet zo van belang, al wil ik zeker wel weer iets aan mijn gewicht gaan doen.

### **Hoe kijk je terug op je zwangerschap?**

Aan de ene kant kon ik best wel genieten, meer als mijn eerste zwangerschap. Maar er was ook veel angst en ik vond het zwanger zijn gewoon eigenlijk niet leuk. Al die vreselijke kwaaltjes. En dan ook nog eens die bloeddruk die niet mee werkte, ik dus zo vaak in het ziekenhuis zat. Dan ook nog eens opnames en een kindje wat eerder word gehaald, vanwege een beginnende zwangerschap vergiftiging.

## **Hoe kijk je terug op je bevalling?**

Daar kijk ik met een goed gevoel naar terug. Het enige is dat ik het heel vreselijk vind dat ik Max niet gelijk bij me kreeg op de borst. Maar we mochten mee kijken toen hij uit me buik gehaald werd. En dat moment is echt goud waard, zo blij dat we dit mochten mee maken. Juist na al die medicatie die ik heb gekregen voor mijn bloeddruk. Dus ja ik kijk echt fijn er op terug.

## **Liever nog zo'n zwangerschap of liever nog zo'n bevalling?**

Liever nog zo'n bevalling, want de zwangerschap vond ik echt heel zwaar en de bevalling was best wel mooi ondanks het een keizersnede was.

## **Zijn er dingen die je anders had gewild?**

Jazeker wel, had heel graag mijn kindje gelijk bij me op de borst willen hebben na geboorte. Dat had zo'n mooi moment moeten zijn, maar ook met deze geboorte mocht dat helaas niet zo zijn. Hier heb ik echt wel heel erg veel verdriet van, net als bij de eerste bevalling van Daan. Maar dit zijn dingen die in je onmacht liggen en daar moet ik me verder nu bij neerleggen dat het zo is gegaan.

## **Hoe is het met jullie kindje?**

Op dit moment ligt Max in het ziekenhuis vanwege een liesbreuk waar hij veel pijn van heeft. Dus eerlijk gezegd is hij niet helemaal happy. We wachten op een datum voor zijn operatie ervoor.

## **Hoe zijn de nachten?**

De nachten zijn vrij goed, hij komt voor zijn flessen. En hij laat er nu zo'n 4 a 5 uur tussen in de nacht, dus dat is echt heerlijk om wat meer slaap nu te krijgen. We hebben dus eigenlijk niet veel te klachten over de nachten, hij kan goed in zijn eigen kamer slapen.

## Genietmomentjes?

Knuffelen, knuffelen en nog eens knuffelen.



## De grootste verandering?

Meer regelmaat in mijn leven, wel heel erg veel drukte en echt een hele volle agenda. Hopelijk gaat dit nog wel veranderen, want dit is wel erg veel. Dus de drukte is de grootste verandering in mijn leven.

## Aan het werk?

Nee ik werk niet, ben full-time thuisblijf mama. En tot nu toe bevalt me dat prima. Wie weet wat de toekomst nog voor mij gaat brengen. Want ik weet niet beter dan thuis zitten, maar in mijn hoofd heb ik al wel een tijdje dat ik niet alleen mama wil zijn.

## Jouw tip voor (aanstaande) moeders?

Ondanks iedereen zegt geniet van je kindje, je mag er ook zeker aan toegeven dat het zwaar is. Laat ook je emoties toe, En het geeft niet dat je niet elk moment van de dag van je kindje geniet. Maar probeer zeker wel de mooie dingen te zien

ook als het zwaar is de zorg.

---

## **De bijna mama tag**

Nog even en dan is er een kindje die geboren word. Maar voor nu ben ik dus nog eventjes zwanger. Het is in me hoofd nog heel lang, want het mag nu echt wel klaar zijn. Ik wil gewoon mijn kindje ontmoeten in me armen hebben. En van al die klachten af zijn. Voor nu heb ik een leuke TAG gevonden bij meisje eigenwijsje. De bijna mama tag, ik ben natuurlijk al mama. Maar ga nu voor de tweede keer mama worden.



### HAD JE AL LANG EEN KINDERWENS VOORDAT JE ZWANGER WERD?

Ja de wens was er al zeker een hele tijd, ben ook niet spontaan zwanger geworden. En eigenlijk is dit ook de vierde keer dat ik zwanger ben. Maar nog geen levend kindje hier die rond loopt.

### HAD JE VAN TEVOREN VERWACHTINGEN OVER JE ZWANGERSCHAP?

Ja die had ik zeker, ik was heel bang dat het een zwangerschap zou zijn zonder te genieten met heel erg veel angsten en zorgen. Er zijn zeker wel angsten en zorgen geweest en nog steeds wel. Maar ik heb zoveel meer kunnen genieten als ik had

verwacht en zelfs meer dan mijn eerste zwangerschap. Hoe prachtig is het dat je al heel snel energetische contact kan maken met je kindje. Dit had ik nooit ervaren dat het kan zo snel al contact te hebben met je kindje. En gelukkig ben ik me ook heel snel daardoor gaan verbinden, want dat durfde ik eerst helemaal niet. Doordat ik bang was voor weer een miskraam. Dus deze zwangerschap is zeker anders dan ik voor ogen had.

### WAT GING ER DOOR JE HEEN TOEN JE EEN POSITIEVE ZWANGERSCHAPSTEST IN HANDEN KREEG?

Is het echt waar, staat er echt een plusje op de test. Ik moest de foto zelfs delen met iemand om te vragen of ik het goed zag... Haar vraag was alleen maar is dat nou positief of niet. Als je een plusje ziet ja dan is het raak. Gelukkig zag ze dus een positieve test. Ik was wel blij, maar echt het uiten kon ik niet zo. Heel voorzichtig was ik dus.

### HAD JE EEN VOORKEUR VOOR EEN ZOON OF EEN DOCHTER?

Nee ik heb helemaal geen voorkeur, wel een gevoel gehad al een hele tijd. Maar zelfs me gevoel liet me in de steek. Ik ben gewoon heel blij met dit kindje en dat het gezond is, dat het geslacht echt helemaal niets uitmaakt. Ik ben blij met een dochter of een zoon.

### HAD JE VAN TEVOREN AL EEN DUIDELIJK IDEE OVER WELKE BABYSPULLETJES JE WILDE HEBBEN? WAT HEB JE DAAR UITEINDELIJK VAN GEKOCHT?

Nee helemaal niet, want alles wat we hebben is nog zowat nieuw. Het enige wat ik dacht als ik een dochter krijg kan ik kleertjes gaan shoppen. Als ik een zoon krijg, hoef ik helemaal niet zoveel te kopen. Dus heb ook heel lang gewacht met dingen kopen. Het enige wat ik nog echt in mijn hoofd heb is dat ik nog een drager wil kopen, maar dat pas als de kleine er is.

## HOE VIND JE HET OM EEN STEEDS DIKKERE BUIK TE KRIJGEN?

Heel vreemd, maar ook heel erg leuk. Bij Daan had ik echt een bescheiden buikje. Maar nu vind ik hem echt enorm worden. Dat is echt wel heel leuk om te zien dat het nu zo anders is dan de eerste keer. Wel is het onhandiger en zwaarder, maar zo leuk. Helemaal als ik me buik alle kanten zie op gaan van de bewegingen. Dit kende ik dus ook helemaal niet van mijn eerste zwangerschap.

## HAD/HEB JE TWIJFELS EN ONZEKERHEDEN TIJDENS DEZE ZWANGERSCHAP?

Ja die heb ik zeker, twijfels nee niet echt. Maar onzekerheden die nemen nu wel een beetje de overhand. Wat als dit kindje ook overlijdt (waar ik niet teveel bij stil sta en wil staan) En nu ik al maanden erg slecht slaap, red ik het wel als die kleine er is. Aangezien ik aardig oververmoeid raak nu. En vooral onzeker dat ik een hele overbezorgde moeder ga worden, wat ik absoluut niet wil dat het gebeurd.



## DOE JE IETS OM JE VOOR TE BEREIDEN OP DE BEVALLING?

Nee daar ben ik helemaal niet mee bezig, want het wordt een geplande keizersnede. Natuurlijk is er wel een geboortepan, omdat ik zeker geen herhaling op de eerste keer wil. Maar dat was toen overmacht. Maar weet dat als me kindje niet meteen bij me mag er zeker iemand van het personeel echt aandacht voor mij moet hebben. Dus dat is wel iets wat ik nog echt goed



moet aangeven als het zover is.

### **WAAR KIJK JE HEEL ERG NAAR UIT ALS JE BABY ER STRAKS IS?**

Het gewoon in mijn armen te kunnen nemen, lekker knuffelen. Mijn liefde te kunnen geven. En als het lukt gelijk aanleggen aan de borst. Dit lijkt me zo, n mooi en magische momentje. En ik kijk er naar uit, wat misschien voor jullie stom klinkt dat het gaat huilen als het honger heeft. (daar zal ik vast nog op terug gaan komen als er vele slapeloze nachten worden)

### **VALT DE ZWANGERSCHAP JE TOT NU TOE MEE OF TEGEN?**

Het begint me nu wel heel erg tegen te staan. Vind het heel zwaar worden door alle lichamelijke klachten het slechte slapen. De vele ziekenhuis bezoeken. De zorgen dat ze me veel testen op zwangerschapsvergiftiging. De zorgen die er zijn geweest of ik de zorg voor het kindje wel aankan. En de vele bezoeken bij maatschappelijk werk.

---

## **Waar je huis woont TAG**

### **1. WAAR WOON JE EN BEN JE HIER GEBOREN EN GETOGEN?**

Ik woon in Groningen. Hier ben ik niet geboren en getogen. Geboren ben ik in Zoetermeer en opgeroeid in Rozenburg een klein dorpje voorbij Rotterdam. Ben naar Groningen verhuisd voor de liefde van mijn leven.

### **2. VOEL JIJ JE HIER THUIS? EN WAAROM WOON JE HIER (NIET) GRAAG?**

Ik woon graag in Groningen zou echt voor geen goud terug willen waar ik vandaan kom. Er is hier schonere lucht, waar ik

vandaan komt staan nogal veel vieze fabrieken. Hier is mijn leven samen met mijn partner daarom woon ik hier dus graag.



### **3. WIL JE HIER BLIJVEN WONEN?**

Ja ik wil niet mer uit Groningen weg, wel uit het huis waar ik woon. Maar dat is een heel ander verhaal. Tijd voor een nieuwe stap in ons leven, een nieuw fijn huisje om nieuwe herinneringen te maken met elkaar. Hier zijn inmiddels al plannen voor, om een huisje te willen kopen. Nu alleen nog een geschikt huisje tegen komen. Ben zelfs al bezig geweest met de baby kamer in te pakken in dozen. Dat hebben we nu toch niet nodig. En het werd wel een keer tijd de spullen van Daan op te ruimen. Nieuwe fase van afscheid nemen, terwijl we natuurlijk nooit echt afscheid nemen van hem.

### **4. IN WAT VOOR EEN SOORT HUIS WOON JE?**

We wonen in een portiekwoning. En daar wil ik dus weg, we willen graag een eengezinswoning. Lekker beneden met een

tuintje en niet meer zoveel trappen op te moeten om thuis te komen.

## **5. WAT VIND JE HET ALLERLEUKST EN HET ALLERSTOMST VAN JOUW WOONPLAATS?**

Het allerleukste is dat ik overal makkelijk kan komen. Centrum dichtbij om boodschappen te doen. Met de bus is de binnenstad makkelijk te bereiken.

Het allerstomste is dat ik erg ver van mijn moeder af woon, dat we niet even samen een kopje thee kunnen drinken.



## **6. ALS JE MOCHT KIEZEN, IN WAT VOOR HUIS EN IN WELKE PLAATS ZOU JE DAN WONEN?**

Nou dat blijft dan toch Groningen want daar wil ik niet meer weg. En ja ik gaf al aan dat ik heel graag in een beneden woning eengezinswoning zou willen wonen. Met een lekker tuintje. En het liefst drie slaapkamers. Verder heb ik eigenlijk weinig eisen vind ik.

---

# TAG | Netflix Stream Tag

Omdat ik best wel verslaafd ben aan Netflix vond ik deze tag die ik tegen kwam op de blog van Whitley wel erg leuk om over te nemen.



**Wat was het moment dat je dacht 'nu moet ik wel' en een abonnement nam op Netflix?**

Eigenlijk was de reden gewoon uit nieuwsgierigheid om het eens een maand uit te proberen. Toen werd ik gevraagd in het stream team van Netflix en raakte ik nog verslaafder dan ik al was. Inmiddels zit ik niet meer in het stream team, maar Netflix kijk ik nog altijd heel vaak

**Hoe vaak kijk je naar Netflix?**

Dat verschilt wel een beetje, maar eigenlijk bijna elke dag wel even. En als het er even niet van gekomen is en heb een rustige dag kan ik zo een paar uur vol maken om te kijken.

Ligt ook een beetje aan de serie waar ik dan in zit. Sommige series kijken zo fijn weg dat je de tijd niet in de gaten hebt.

### Waar kijk je naar Netflix?

Vaak is dat toch de slaapkamer, daar hebben we ook een tv staan. Maar het gebeurt ook wel dat ik gewoon in de woonkamer zit te kijken. In sommige gevallen als ik niet thuis ben, komt mijn tablet heel goed van pas om daar op te kijken.

### Wat is je favoriete Netflixhapje en drankje?

Die heb ik eigenlijk niet, want kijk veel overdag en dan eet ik niet vaak hapjes. En drinken, tja ik drink alleen maar water en thee verder bijna nooit iets anders.

### Is er een serie die je samen met je partner kijkt?

Nee geen enkele serie kijk ik samen met mijn partner, hij heeft nog nooit naar Netflix gekeken. We hebben het echt puur alleen voor mij.

### Wat is je favoriete Netflix Original?

Orange is the new black, zeker weten.

### Wat zijn je top-5 Netflix aanraders voor volwassenen?



Gossip Girl  
The walking dead  
Teenwolf



Orphan black  
The 4400

Welke vijf series kijken je kinderen graag?

Die is moeilijk te beantwoorden, want er kijken hier geen kinderen naar Netflix. Misschien kan ik in de toekomst daar op terug komen. Dat zou wel heel leuk zijn.

Welke serie zou je niet snel kijken?

Eerlijk gezegd weet ik dat pas als ik aan het kijken ben. Probeer gewoon van alles uit, is het niks kijk ik niet verder en anders verslind ik series.

Wie is je favoriete acteur/actrice uit een Netflixserie?

Laura Prepon uit Orange is the new black



Wat zijn series die volgens Netflix op dit moment jouw beste

## keus zouden zijn?

Scream

Penny dreadful

Orange is the new black

The Do over

Grace and Frankie

## Wat staat er nog op je kijklijst?

Penny dreadful, The following, Reign,

## Op welk volgend seizoen kun je niet wachten?

Ja dat zijn er eigenlijk wel heel veel, maar voor nu is dat toch echt "Orange is the new black" en gelukkig duurt dat niet heel lang meer. Want vrijdag is hij te zien, waar ik heel blij van wordt.

## Welke series/films zou je graag op Netflix willen zien?

Het dagboek van Anne Frank, ik heb deze film al zo vaak gezien. Maar ik blijf het een mooie en ontroerende film vinden.

## Zou je nog zonder Netflix kunnen?

Ik begin al bij het idee te trillen, nee gekheid. Vast wel, heb het ook altijd zonder gedaan dus waarom niet. Maar waarom zou ik zonder gaan als ik Netflix nou eenmaal gewoon kan kijken wanneer ik wil.

---

# Tatoeages tag

- *Hoeveel tatoeages heb je?*

*Inmiddels heb ik drie tatoeages laten zetten, wat ik nooit in het begin had verwacht. Dacht dat het altijd bij eentje zou blijven.*

▪ *Wat is je favoriete tatoeage?*

*Dat vind ik een hele moeilijke vraag, dat is zeker kiezen tussen twee hele mooie. Maar dan ga ik toch voor de meest bijzondere en dat is de laatste die ik liet zetten speciaal voor mijn zoontje. Een babyboy engeltje.*



▪ *Hoe oud was je toen je je eerste tatoeage liet zetten?*

*Ehmmm goede vraag een jaar of 27 denk, al jaren wilde ik wel. Maar precies wat en waar niet. En heb me lang laten tegen houden vanwege de angst voor de pijn.*

▪ *Wat vinden je ouders van je tatoeages?*



Ze vinden het prima hoor, is mijn beslissing geweest. Mijn vader heeft er niet zo veel mee. Mijn moeder heeft zelf paar jaar geleden eentje laten zetten. Wat ik echt nooit van haar had verwacht.

- *Vind je vriend/man jouw tatoeages mooi en heeft hij een favoriet?*

Hij vind ze wel mooi, maar had er nooit iets mee. Tot dat onze zoon overleed wilde hij zelf ook eentje laten zetten. En wat is hij geweldig mooi geworden van hem.

- *Hield je altijd al van tatoeages en wie/wat was je inspiratie?*

Nee heb het niet altijd mooi gevonden ja bij een ander. Maar pas later wilde ik zelf ook.

- *Wil je meer tatoeages laten zetten?*

Nee ik denk niet dat er nog meer bij komt, maar ja dat zei ik na de eerste die ik zette ook. Mijn man wilde eigenlijk niet dat ik er meer liet zetten. Maar hij is aardig bij gedraaid. Geloof wel dat het nu voor ons beide wel genoeg is wat ik heb laten zetten. Alleen zeg ik nooit, nooit.

- *Welke tatoeage vond je het meest pijnlijk om te zetten?*

Dat is toch mijn eerst, ik heb een olifantje laten zetten. En de kleur pakte niet zo goed op mijn huid, dus ze bleef maar steeds op dezelfde stukken inkleuren. Nou na een tijdje begon ik zo moe te worden dat het ook echt pijn deed.

- *Heb je spijt van een tatoeage en zo ja, waarom?*

Nee heb er geen spijt van, daarom heb ik alleen iets laten zetten wat voor mij een betekenis heeft. Anders zou ik nooit iets hebben laten zetten.

- *Wat als jouw kind later een tatoeage wilt?*

Ja ik kan het moeilijk verbieden als ik zelf ook heb laten zetten. Denk alleen wel dat hij/zij moet wachten tot de leeftijd 16 of misschien wel 18.

- *Wat voor tatoeage zou je nooit laten zetten?*

Tribal, dat past echt totaal niet bij mij.

Heb jij ook een *tatoeage*, en wat heb je dan voor eentje?

---

## Jaar in vogelvlucht | TAG



**Ik kijk met een trots gevoel terug op...**

*Dat ik zoveel dit jaar bereikt heb. Zo veel angsten onder ogen gekomen. Zo onwijs gegroeid door alles wat ik heb geleerd door het overlijden van Daan.*

**Ik denk met een lach terug aan...**

*Aan alle mooie en lieve mensen die ik het jaar heb mogen ontmoeten. Dat ik mijn verhaal van Daan heb mogen vertellen aan vele mensen en dat ik daar onwijs veel indruk mee gemaakt heb.*

## Een aantal hoogtepunten van afgelopen jaar vond ik...

- *De verjaardag van Daan, ondanks hij er zelf niet echt bij kon zijn was dit een dag om nooit te vergeten. Zijn eerste verjaardag moest gewoon gevierd worden met een speciale taart.*
- *De dag dat ik terecht kwam bij Ohanahome via mijn vriendin Hennie. Wat was dat een rare en enge avond. Ik heb Hennie toen aardig vervloekt, maar nu zo dankbaar ervoor. Moest eerst helemaal niks weten van Annelies, en nu zijn we zo close dat ik echt alles met haar kan delen.*
- *Let,s gro het evenement die Rosa organiseerde van Oproepjes Groningers. We stonden hier met Ohanahome en wat heb ik een veel mooie mensen gesproken en verteld over Daan.*



**De persoon die ik het meest dankbaar ben...**

*Dat is Annelies, in zeer korte tijd is ze een onwijs dierbare vriendin geworden. Ze was er in alle zware momenten dit jaar voor me, zoveel geleerd en me zoveel mijzelf laten zien zijn. Het is fijn te kunnen vertrouwen op iemand die er altijd voor je zal zijn, niet alleen als ik het moeilijk heb maar ook met de mooie dingen. En het is fijn dat ik er ook voor haar kan zijn, als het nodig is een knuffel te geven of gewoon omdat het kan.*

**Wat ik het liefst wil vergeten van afgelopen jaar...**

*Alle angsten die ik heb moeten doorstaan, die nare*

*paniekaanvallen zijn echt vreselijk. Maar ik weet ook dat ik er doorheen kom, want wie weet dat er nog meer van die angsten voorbij komen. Dit zijn alleen de dingen waar ik niet graag op terug kijk.*

**Andere dingen van 2015 die me bij gebleven zijn...**

- *Vijf maanden na het overlijden van Daan raakte ik zwanger, wat was dat een mooi moment. Helaas liep dit uit tot een miskraam, waardoor ik nogal van slag raakte.*
- *De eerste sterfdag van Daan, eigenlijk de dag ervoor al. Deze dag heb ik samen mogen meemaken met Annelies. Samen hebben we Daan herdacht, naar het graf van Sem haar zoon geweest, toen naar Daan zijn plekje. Vele mooie herinneringen opgehaald van mijn kleine mannetje. De dvd gekeken van de crematie. Veel gehuild maar ook veel gelachen. Blijven slapen en de volgende dag samen met mijn man ballonnen opgelaten bij Daan en s,avonds uiteten geweest.*

**Voor 2016 hoop ik...**

*Dat er een nieuw klein wondertje in ons leven komt. En dat we Ohanahome groot gaan maken, dat we maar heel veel ouders met zieke of overleden kindjes mogen helpen zoals ik geholpen ben.*

---

## **Dare to dream!**

Dromen hebben we allemaal wel, ik dus ook. En ik ga met jullie mijn grootste dromen delen.

Vergeet nooit te blijven droom hoe klein of groot deze dromen ook zijn.

**Welke 3 dingen zou je het allerliefste willen?**

Een gezond kindje op de wereld zetten  
Verhuizen naar een eengezinswoning ,geen trappen meer hoeven te lopen om thuis te komen, een heerlijk tuintje en waar we nu wonen wil ik mijn kind in de toekomst niet zien opgroeien  
Mijn boek verwezenlijken, al gaat het schrijven aan me boek niet zo hard eigenlijk staat het stil. Maar heb veel geleerd van de eerste cursus “schrijf je levens verhaal” en deel 2 ga ik nu ook doen. Dus mijn boek gaat er zeker komen al duurt het misschien langer dan ik in me hoofd had

### Welke droom is al uitgekomen?

Ik droomde van om mama te worden, deze wens is uitgekomen. Mijn hart zegt dat ik mama ben, maar helaas kan ik het niet aan de wereld laten zien.

### Welke droom wil jij dit jaar nog laten uitkomen?

Dit jaar, hmmm dat moet dan wel heel snel... Mijn droom is van mijn passie mijn werk maken. Werken voor Ohanahome, ouders helpen met een langdurig ziek kind of waar het kind van overleden is. Daarnaast wil ik heel graag huiskamer bijeenkomsten organiseren voor moeders die hun kind verloren hebben.

### Wat droom jij voor de wereld?

Dat de wereld altijd zo mooi mag zijn als die is, soms beseffen we het niet dat het leven mooi is. Maar dat is het zeker wel

### Welke droom zou jij graag voor iemand anders laten uitkomen?

Dat Ohanahome een onwijs mooi succes gaat worden, dat we straks maar vele ouders mogen gaan helpen. Dus deze droom is voor de eigenaresse maar ook voor alle ouders die bij ons de hulp gaan zoeken

### Wat is jouw grootste droom?

Ja misschien val ik in herhaling, maar mijn grootste droom is als nog mama worden, maar dan voor de tweede keer. Omdat mijn eerste geschenk helaas niet mocht blijven in mijn armen.





---

## Tag: Project Positief

Vandaag heb ik na lang geleden weer eens een tag voor jullie. Eentje die wat positievistijd meebrengt. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Voor mij is het ook even goed om na te denken over de mooie dingen in het leven. Want het is niet altijd alleen maar ellende, al voelt dat vaak wel zo voor me. Dus even me gedachten op positief zetten, dan voel je gelijk al wat fijner.

**Wat is je favoriete quote en waarom?**

*Geniet van de kleine dingen in het leven.*

# geniet VAN KLEINE de DINGEN

**Welke droom zou je in je leven willen realiseren?**

Mijn levensverhaal in boek vorm schrijven en uitgeven. Daarnaast mensen helpen die problemen ondervinden, dan juist vrouwen die in mijn situatie terecht komen.

**Wat betekent geluk voor jou?**

Mezelf terug vinden, eerlijk gezegd weet ik nog niet wat geluk voor mij betekent. Ben zo druk met mezelf bezig dat ik uiteindelijk deze vraag nog weleens kan beantwoorden.

**Wie kan jou ontzettend opvrolijken?**

Als eerste mijn lieve man, maar op dit moment is er iemand in me leven die me vaak tot lachen zet en dat is Annelies.

**Voor wat mogen we je 's nachts wakker maken?**

Nou liever even mijn laten slapen, want ik krijg al zo weinig slaap.

**Waardoor kreeg je voor het laatst een lachbui?**

Ik kan soms in een lachbui komen als ik samen met mijn man praat over Daan. Laatst toen we een avondje doorbrachten op het balkon haalde we mooie herinneringen op over Daan. Dan komt steeds het verhaal boven dat we voor het eerst zijn brace



gingen aan laten meten. Toen had hij dus net nieuwe schoentjes mijn man maakte een foto van hem. Hij keek net alsof hij wist dat hij schoenen had gehad, zo trots was hij er op. Hier kan ik echt zo vreselijk om lachen.

**Op welke prestatie ben je ontzettend trots?**

Dat ik ondanks alles wat ik mee heb gemaakt, zeker na het overlijden van Daan dat ik toch gewoon doorga. Want ja je kan niet anders dan doorgaan.



**Welke boodschap zou je graag aan anderen willen meegeven?**

Mensen denken vaak niet zoveel aan te kunnen, maar als het er op aankomt merk je dat je veel meer aankan dan je dacht. Dat is wat ik je mee wilt geven. Ik dacht ook niet veel aan te kunnen, maar daar ben ik echt wel op terug gekomen. Als je echt iets wilt, lukt het je ook.

---

# De Gewoon Nederlands tag!

Het is lang geleden dat ik een tag plaatste op me blog. Ik dacht het werd wel weer eens tijd. Deze tag “De Gewoon Nederlands tag” zag ik op de blog van Kelly Caresse

## **Één of meer koekjes bij de thee?**

Eigenlijk geen koekjes bij de thee, met uitzondering als we voor iets echt lekkers gaan. (toevallig maakte we het weekend boterkoek)

## **Wat is je favoriete stampot?**

Dat is peen en uien, maar ik heb toch laatst iets heerlijk geproefd dat is rauwe andijvie stampot met kaas erdoor heen. Die kaas deden wij er nooit doorheen, maar zo lekker. Wel vond ik hem erg machtig dus zal ik hem niet altijd met kaas maken.

## **Welke Nederlandse feestdag vind jij de leukste?**

Dan ga ik toch voor de kerst, de gezelligheid met de lichtjes, kerstboom in huis met al die mooie gekleurde ballen en slingers. Lekker eten. Mensen die vrolijkheid uitstralen. Maar ik had nu gehoopt dat ik Sinterklaas zou zeggen, want dat is toch het leukste feestdag voor je kind.

## **Wat is volgens jou het leukste plekje in Nederland?**

Goede vraag, denk dat het mijn sportschool wel is. Springs.

## **Wat is jouw favoriete accent?**

Ik vind het accent uit Drenthe altijd wel erg leuk om te horen. Vroeger als kind gingen we elk jaar op vakantie naar Drenthe, denk dat ik het daarom zo leuk vind om ze te horen

praten. Maar ze moeten niet te plat gaan praten hoor dan is er niet heel veel van te verstaan. Net als Groningers die versta ik ook niet als ze plat gaan praten.

**Welk woord is voor jou typisch Nederlands?**

Gewoon, zoals in de titel van deze TAG

**Welk typisch Nederlands gebruik vind jij het leukst?**

Theeleuten, zoveel vrouwen doen hier aan. Lekker kopje thee met gezelschap van je vriendin. En dan uren zitten kletsen.

**Welk Nederlands gezegde is jouw favoriete gezegde?**

Geniet van de kleine dingen om je heen. Soms genieten we veelte weinig of denken er niet over na. Maar als je erbij stil staat kan je van zoveel genieten. Al is het maar van de vogels die je hoort fluiten. Ik mag ook wel weer vaker van dit soort dingen gaan genieten. En het mooie van de wereld te gaan zien.

**Wat is je favoriete winkel van Nederlandse bodem?**

Dat vind ik toch wel heel erg moeilijk, denk dat ik dan voor Miss Etam ga. Omdat ik daar toch vaak mijn kleding koop.

**Wie vind jij de leukste BN'er?**

Simon Keizer, kan er niks aan doen vind het gewoon een mooie man.

**Haring? Ja of nee?**

NEE, echt moet er niet aan denken die dingen te eten.

---

# The Questions of Life tag

De laatste blog van dit jaar is een tag die ik heb ingevuld. Lees maar even mee...

**Welke herinnering van het afgelopen jaar geeft jou de grootste glimlach op je gezicht?**

De geboorte van mijn kleine mannetje Daan\* Voor mij was het echt een wonder dat hij werd geboren, de eerste keer dat ik hem vasthield zo fantastische moment.

**Wat heb je altijd al eens willen doen sinds je kindertijd?**

Een boek schrijven. Het is er alleen nooit van gekomen. Nu ben ik vastbesloten dat er echt ooit een boek gaat komen. Alleen het schiet nog altijd niet op met het schrijven ervan.

**Wat zou je willen doen in je leven als er totaal geen beperkingen waren?**

Mijn kindje terug halen uit de hemel, ohhh wacht dat is iets wat echt nooit mogelijk is.

Dan kies ik wel voor die ene reis te maken naar Kenia om Natumi het olifantje wat ik ooit adopteerde op te zoeken.

**Wat heb je voor het laatst over jezelf geleerd?**

Zoveel dingen, door Daan\* ben ik zoveel gaan leren. Het mooiste wat hij me heeft geleerd is onvoorwaardelijke liefde. Liefde voor een klein wezentje die eigenlijk zoveel beperkingen heeft, maar zo welkom was in ons leventje. Dat is het mooiste cadeau wat hij mij heeft kunnen geven. Daarnaast heeft hij me ook geleerd wat opener te zijn naar mensen, daar ben ik ook zeer dankbaar voor.

**Als je aan het dagdromen bent, waar gaan die dromen dan over?**

Die dagdromen gaan over Daan\* Hoe zou hij er nu uitzien, wat zou hij al geleerd hebben. Ook dagdromen over een 2e kindje heb ik vaak.

**Welke verandering wil je het komende jaar het liefste toepassen in je leven?**

Zwanger raken van ons 2e kindje, dat is echt mijn grootste droom die uit zou mogen komen. We hadden nooit verwacht dat ik ooit een 2e kindje zou willen.

Maar nu na Daan\* is het geen optie om geen 2e kindje op de wereld te zetten. Zoveel liefde zit er in me en dat wil ik graag kwijt aan een kleintje. Dat kleintje moest Daan\* zijn maar helaas was hij niet sterk genoeg om te blijven.

