

# Diary December

December, de laatste maand van het jaar met de kerstdagen en oudejaarsavond. Het is officieel winter nu, maar eigenlijk is er niks van te merken. De kou is nog vrij mild, en het regent in plaats van dat er sneeuw valt. Dat het niet zo koud is vind ik niet erg, en ook dat er geen sneeuw en ijzel is. Helaas de regen is dan weer wat minder. De laatste tijd staat mijn leven in het teken van de zwangerschap, dat zal jullie niet ontgaan zijn... De maand hebben we dan ook veel aan baby shoppen gedaan, en zoveel mooie spullen thuis mogen ontvangen. Wat kan ik daarvan genieten. Helaas geniet ik minder van alle ongemakken wat een zwangerschap met zich meedraagt. Ik ben zo vreselijk moe en slaperig, ik slaap geen nacht meer door omdat ik zo vaak eruit moet om te plassen. Maar het meest erge wat ik nu onderga ik elke dag vele buikpijnen, ik wordt er echt stapelgek van. Mijn darmen werken echt niet mee, ik weet het vezels eten en veel water drinken (ik doe me best, toch nog it beter me best doen dan maar) Ik heb weer aardig van plaatjes geschoten die ik met jullie ga delen.



- Ik maakte voor het eerst warme oatmeal met melk appel kaneel en wat honing om het zoeter te maken.

- Zo, n ontbijtje is best lekker op een koude ochtend.



- Mijn vriend had dit jaar alweer krasloten besteld, iedere keer hoopt hij rijk te worden. Zal het dit jaar lukken, vast niet.
- Een heerlijk ontbijtje met yoghurt, muesli, appel krenten en kaneel.



- Mijn beste vriendin kwam vanuit Den-Haag een dagje shoppen met mij in Groningen. Het was erg slecht weer,



en daarom even warm worden met chocolademelk en appeltaart. Helaas kreeg ik er last van en heb ik de helft laten staan.

- Het was een mistige, grauwe dag.



- Deze dag was nog veel mistiger, en koud toen ik naar buiten moest op de fiets naar mijn werk. BRRRRR
- Dit is op de kinderboerderij gemaakt, tegen de zon in dus het leek wel nacht maar eigenlijk stond er een heerlijk zonnetje.



- Alweer zo,n gezond ontbijtje, vruchten yoghurt banaan en granaatappel pitten. Wat is dat een hel om zo,n granaatappel te ontleden hihi.
- De grote geitenstal aan het aanvegen.



- Een heerlijk fruit momentje.
- Jaaa leuk de zwagerbox opgehaald bij Etos.



- We hebben de kerstboom maar opgezet, alleen ben er niet heel erg tevreden over. We waren de slingers vergeten erin te hangen toen



de kerstballen er al in hingen... Dus een beetje een zootje geworden.

- Dan de kerstkaarten maar eens op de post doen, ze lagen al een tijdje klaar alleen had nog geen zegels gekocht ervoor.



- Lekker spinazie ovenschotel, mijn mama noemde dit altijd verstopte gehaktballetjes. Zoooo lekker.
- Even de dieren aandacht geven, lekker aaien en knuffelen met ze.



- Ik was al begonnen met dit boek, maar toch weer even verder lezen. Voor ik het weet ben ik uitgerekend, en er staan toch wel handige dingen in.
- jeeeeeeeh onze mooie paarse kinderwagen is er, wat ben ik daar blij mee zeg.



- Ik kreeg de 2 mooie bodieboost boeken thuis bezorgd om te reviewen, dus daar horen jullie nog meer van.
- De tip van de verloskundige was kiwi eten op de nuchtere maag, maar stom genoeg hoorde ik later dat je juist van banaan weer verstopt raakt. Volgende keer maar geen banaan erbij eten.



- Ons nieuwe vriendje is ook binnen Tijgertje voor ons kleintje die in mama,s buik groeit
- Weer een mooi plaatje van zonsopgang, moest er weer op tijd uit om te gaan werken.

*Reacties lees ik heel erg graag, maar mocht je daar geen tijd voor hebben, klik dan op een van de bovenstaande knoppen, zodat ik toch weet dat je mijn blog gelezen hebt en leuk vond.*