

Foto,s foto,s en nog meer foto,s



Je kent het wel, je maakt foto,s en die stapelen maar op in een mapje op je computer. Ik gebruik de meeste foto,s voor me blog. Maar wat doe je er verder mee. Ik ben ook altijd die ene leuke foto kwijt in al die mapjes die uiteindelijk ontstaan op mijn computer. Nu er een kindje in ons leven is gekomen, heb ik echt elke dag mijn telefoon in me handen om foto,s te maken. Zo trots ben ik op mijn zoon. En wil het liefst alles vastleggen. Mijn man is al lekker in de weer geweest met zijn Nikon, waar ik nog niet echt de energie en tijd voor heb kunnen vinden. Maar daar zijn dus erg mooie en lieve foto,s uitgekomen. Maar om ze alleen maar te bewaren op de computer is ook niks. Ja we delen ze veel op facebook en natuurlijk ik hier.



Maar er is ook nog zo iets van fotoboeken maken. Hoe leuk is dat om zo je mooiste foto momentjes te bewaren. En later aan je kind te kunnen laten zien. "Kijk Daan dat was de eerste keer met papa onder de douche" dat is toch een mooi foto moment om vast te leggen en een boek van te maken.



Op het juiste moment kreeg ik een mail binnen van iemand van Fotofabriek. Ik mocht op kosten van hun een mooi fotoboek laten maken. Nou daar hoefde ik niet lang over na te denken. En ik ben samen met mijn man aan de slag gegaan. We zijn een hele avond bezig geweest, de mooiste foto,s tot nu toe uit te zoeken. En er een mooi boek van te maken.

Ik ga er vanuit dat er nog veeeel meer foto,s gemaakt gaan worden van Daan. En dat ik als ik een beetje fitter ben zelf mijn Nikon weer eens oppak en mooie kiekjes ga maken. En wie weet ontstaan daar wel nog meer fotoboeken uit. In ieder geval vond ik het heel leuk om te doen, en kwam dit op het juiste moment op mijn pad.



Dit artikel is tot stand gekomen met als samenwerking van
Fotofabriek