

Genomineerd voor de Liebster award

[social_share]



Ik ben genomineerd voor de Liebster award door Joyce, dank je wel meid echt heel leuk.

Over de 'Liebster award'

Bloggers nomineren andere bloggers die ze leuk vinden met minder dan 200 followers. Het maakt niet uit wat voor blog je hebt en in welke taal. Als je een blog hebt kun je genomineerd worden! Het is een award om bloggers te leren kennen en om te netwerken. Deze award gaat al een paar jaar rond, en het stopt nooit.

De regels:

1. Maak een lijst met 11 feitjes over jezelf.
2. Beantwoord de 11 vragen die de blogger die jou genomineerd heeft, heeft gesteld
3. Vraag 11 nieuwe vragen voor diegenen die jij hebt genomineerd.

4. Kies 11 bloggers met minder dan 200 volgers die je nomineert.
5. Laat bij elke blogger een berichtje achter dat je ze genomineerd hebt.
6. Bedankt de persoon die jou heeft genomineerd met een link naar hun blog.

11 feitjes over mij:

1. Ik heb ME (chronische vermoeidheid syndroom)
2. Ben dankbaar voor het feit dat mijn vriend en ik weer heel gelukkig samen zijn, dat is wel even anders geweest
3. Mijn beste vriendin in Den Haag woont en ik haar veel mis
4. Al een tijdje bezig ben met afvallen, alleen dat ik het momenteel moeilijk vind omdat een klein beetje de slechte gewoontes er terug in slopen
5. Ik gek ben op olifanten, en zelfs een tattoo heb van mijn olifantje Natumi die ik ooit geadopteerd heb
6. Dat ik als ik vrij ben van me werk altijd lekker uitslaap tot een uur of 11, ben echt geen ochtend mens
7. Het soms heerlijk vind om gewoon de hele dag in pyjama rond te lopen thuis
8. Best raar, maar toch waar ik niet zonder mijn mobiele telefoon kan
9. Door het hele huis vele knuffelbeesten staan
10. Ik nog altijd helemaal weg ben van de groep Backstreet Boys
11. Ik het moeilijk vind om geld te sparen, teveel uitgeef dus

Vragen door Joyce:

1. Wat is het mooiste wat je tot dusver hebt meegemaakt in je leven?

Dat ik stage mocht lopen in het Safari park "Beekse Bergen"

2. Wat is je lievelingsbloem?

Zonnebloem

3. Het leukste (kinder) spel dat je ooit gespeeld hebt?

Zou het eerlijk gezegd niet weten

4. Kiezen: zomer of winter?

Zomer

5. Wie is je grootste voorbeeld? en waarom?

Mijn moeder, omdat ze toch wel de belangrijkste persoon in mijn leven is

6. Wat is je favoriete snack?

Frikandel

7. Ben je een Keukenprinses of een schoonmaakprinses?

Jee deze is moeilijk, want ben eigenlijk geen van 2... als ik dan echt moet kiezen ga ik voor keukenprinses

8. Wat is je favoriete plekje in huis?

De woonkamer, daar ben ik ook het meest te vinden

9. Wat is je favoriete tv serie?

Goede Tijden Slechte Tijden

10. Waarom ben je begonnen met bloggen?

Het begon eigenlijk met een site voor me foto,s, maar toen begon het bloggen weer te kriebelen wat ik jaren geleden ook al deed. Dus dacht ik pak het gewoon weer op, en het bevalt me nu nog beter als toen.

11. Wat is je levensmotto?

Geniet van de kleine dingen in het leven

Mijn nominaties:

Cupcakekirs

Donderdesign

Insoon

Passion2create

My cup of latte

100% mama

Miran-Dana

Aapetaart

Colourful Frutsel

Sugarblossom

M@rjolein

Mijn vragen voor de genomineerden:

1. Welke droom wil jij nog werkelijkheid maken?

2. Wat is jouw lieveling dier?

3. Het leukste uitje om te doen voor jouw?

4. Kan jij om van alles huilen, dus ben je een emotioneel persoon of juist heel nuchter?

5. Wat is jouw favoriete film?

6. Als je mocht kiezen tussen: computer, laptop, tablet of mobiele telefoon... Waar gaat je voorkeur naar uit?

7. Schrijf je liever een kaartje of juist een brief naar iemand?

8. Koffie of thee, en wat zou je er het liefst bij eten?

9. Bloemen of planten in huis? En waarom...

10. Wat is voor jouw de reden dat je bent gaan bloggen?

11. Wat doe je in het dagelijkse leven?