

Heimwee met een glimlach

Vandaag is het Allerzielen.

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika. Tegenwoordig word het niet meer alleen gevierd door de gelovige onder ons.

De hele week staat in het teken van de overleden te herdenken. Yarden maakt hier mooi gebruik van, op vele plekken maken ze er een mooie gedenk bijeenkomst van. Ook dit jaar gingen wij weer naar het crematorium om te genieten van alle mooie lichtjes en even extra stil te staan bij Daan en alle andere onder ons die gemist worden.



De
paraplu's vind ik zo leuk te zien, alleen het was hier nu niet
donker genoeg om de mooie lichten te zien ervan



r

warm

Lekke
vuurtje



0p

het kindertehofje staan ze er elk jaar van het UMCG ziekenhuis er. Vorig jaar lieten we een ballon naar Daan gaan.



Zo
mooi de ballonnen te zien hangen voor de kindjes die gemist worden.



Kinderhofje



De liefde
blijft



ik wil ook zo,n molen Wauw
hihi



Ja en Daan kreeg toch zijn ballon dit keer lieten we hem niet op maar hingen we hem bij hem neer.