

Kaart van de maand {4}

Ik kreeg een heel mooi cadeautje van een heel speciaal persoon in mijn leven die ik heb leren kennen via Mirre. Ik kreeg een setje orakelkaarten (magische boodschappen van de elfen) Nu ben ik van plan om elke maand hier een kaart te laten zien die ik heb getrokken met de boodschap erbij.

(deze kaart trok ik al een tijdje eerder, maar durfde hem hier niet te posten. Want dat zou misschien wel betekenen dat jullie meteen wisten dat we nog een zoon zouden krijgen. Ook is deze kaart bedoeld vanwege Daan)



Zoon

Er wordt over je zoon gewaakt hij wordt beschermd terwijl hij zijn wereld aan het verkennen is.

Je vraag heeft met je zoon te maken, of met een mannelijk persoon, die als een zoon voor je is. Misschien maak je je

zorgen om hem, of voel je je geroepen om hem op een of andere manier te helpen. De kaart honoreert dit intuïtieve gevoel, en vraagt je dienovereenkomstig actie te ondernemen. De elfen willen je laten weten dat je zoon veilig is, gelukkig, en dat er over hem wordt gewaakt. Geef je zorgen over aan de elfen, zodat wat geheeld moet worden kan helen.

Verdere betekenissen van deze kaart

- *Je bent zwanger van een jongen, of je gaat een jongen adopteren*
- *De opdracht in je leven heeft te maken met het helpen van kinderen*
- *Een zoon in de hemel laat je weten dat hij gelukkig is, en hij stuurt je liefde*
- *De zoon van iemand anders heeft op dit moment je hulp nodig*
- *Je vindt het fijn om voor een mannetjeshuisdier te zorgen, die is als een zoon voor je*
- *Je kunt een boodschap krijgen van of over een ouder (als je een man bent)*