

Lichtpuntjes

[social_share]

Door de blog van Lianne, dacht ik even wat positieve energie op me blog... Mijn lichtpuntjes van de afgelopen maand heb ik op een rijtje gezet.

Sportschool: Ik ben steeds vaker in de sportschool te vinden, wat vind ik het heerlijk om door middel van sporten me hoofd leeg te maken.



Gezelligheid: Praten met bepaalde personen op de sportschool, waar ik echt veel waarde aan hecht.

Muziek luisteren: Ja daar wordt ik vrolijk van, kan daar dus echt van genieten.



Tattoo: Een afspraak maken voor mijn nieuwe tattoo te laten zetten, joeppie en dat al zo snel (zaterdag)

Eten: Nieuwe gezonde gerechten uitproberen, en erachter komen dat je echt kan genieten van gezonde dingen.



Foto,s: Elke dag weer foto,s maken voor instgram en me blog, blijft leuk al die plaatjes schieten

Kinderboerderij: Het nieuwe rammetje en bokje mogen ontmoeten.



Kaarsjes: Nu het weer sneller donker is, is het gezellig om af en toe een kaarsje aan te zetten. En niet alleen kaarsjes maar ook de heerlijke geurbrander.

Zonsondergang/opgang: Het blijft een mooi verschijnsel, en daar kan ik elke keer weer van genieten.

