

LIEBSTER BLOG AWARD #2

Een tijdje terug werd ik genomineerd voor een Liebster Blog Award door mama Roos, ik nam de 'award' in ontvangst, en sloeg hem op om hem te gaan schrijven. Toch twijfelde ik wel even of ik hem op me blog zou zetten aangezien ik deze al een keer eerder plaatste een hele tijd geleden. Zoals je ziet toch besloten hem online te zetten. Toch zal hij anders zijn dan de regels, zal alleen de feitjes over mezelf neerzetten en de vragen beantwoorden.

De regels:

- Je blog heeft minder dan 200 followers op bloglovin
- Deel 11 leuke/gekke/bizarre feitjes over jezelf
- Beantwoord de 11 vragen van de blogger die jou genomineerd heeft
- Nomineer maximaal 11 andere blogs
- Schrijf 11 nieuwe vragen voor de blogs die je nomineert
- Zet een linkje in je artikel naar die blog die jou heeft genomineerd
- Laat een berichtje achter op de blogs die je hebt genomineerd

De 11 feitjes:

1. Een tijdje terug heb ik toch zo iets stoms gedaan, ik dacht nog even de bus te halen. En ik nam een klein sprintje, ja die kleine dacht wat doet mama nu. Want rennen als je hoogzwanger bent gaat toch echt niet goed. En dat heb ik vernomen ook. Heb me toch een pijn aan overgehouden. (gelukkig na 2 dagen was de pijn weg)
2. Vroeger als kind zijnde heb ik eens op het balkon staan schreeuwen omdat ik een nachtmerrie had. Mijn moeder was toen de hond aan het uitlaten.
3. Heb altijd gezegd dat als ik ga trouwen in het mint groen wilde trouwen, nu ik volwassen ben kom ik daar toch echt op terug.

4. Op de middelbare school ben ik een hele tijd verliefd geweest op een leraar, waar ik ook weleens bij thuis ben geweest op kraam visite.
5. Vind het moeilijk om vriendschappen te sluiten, daarom dat ik weinig vrienden heb. En dan ook niemand in de buurt helaas.
6. Gek op lezen ben, maar er vaak niet aan toe kom door concentratie problemen.
7. Sinds ik zwanger ben, voor een groot gedeelte weer terug ben gevallen op me oude eetgewoonte. En hopelijk na de bevalling kan ik het weer makkelijk oppakken, aangezien ik voor de zwangerschap nog niet tevreden was over me gewicht.
8. Momenteel eigenlijk alleen maar water drink, zelfs geen thee omdat ik daar nu niet zo goed tegen kan.
9. Ik mezelf soms een waardeloze huisvrouw voel, omdat het huishouden er vaak in schiet. En nee dat is niet alleen nu tijdens me zwangerschap.
10. Het vreselijk vind om afhankelijk te zijn van mensen, en dat nu heel erg ben omdat ik aan huis gebonden ben en dus rust voor geschreven heb.

Vragen beantwoorden:

▪ Wat zijn je toekomst dromen?

Die is niet zo moeilijk, mama zijn. En nog heel even en die toekomst droom komt uit.

▪ Ik zou echt nooit ...

Gaan bungee jumpen, waarom ik daar ineens opkom weet ik niet. Maar dit lijkt me zo eng dus zou dit zeker nooit gaan doen.

▪ Waar kan je echt van genieten?

Van alle mooie kleurtjes die nu weer de natuur zich vult, de vogels die fluiten en de kikkers horen kwaken... Echt genieten van de lente/zomer

▪ Heb je nog een hobby naast bloggen?

Fotograferen ben ik echt gek op, en vind dat ook zeker wel een hobby die ik naast bloggen graag doe

▪ Omschrijf jezelf in 5 woorden

Rustig, vriendelijk, luisterend oor, doorzetter, dierliefhebber

▪ Wat doe je het liefst in het weekend?

Vaak gewoon lekker genieten van de rust, soms even shoppen of lekker de natuur in.

▪ Ultieme vakantieland/gevoel?

Eerlijk gezegd vind ik dat best lastig, ik ga niet zo vaak op vakantie. Dan moet ik toch zeggen Centerparcs in zo'n luxe huisje met bad en sauna. Lekkere broodjes s, morgens aan de deur.

▪ Waar mag je 's nachts voor worden wakker gemaakt?

Denk alleen voor noodgevallen, als het huis in de brand staat, als er iets mis is met een familie lid of vriend/vriendin. Verder laat mij maar gewoon lekker slapen hoor.

▪ Wat is je favoriete quote?

Geniet van de kleine dingen in het leven.

▪ Als je één superkracht mag kiezen, welke zou dit dan zijn?

Mensen gelukkig kunnen maken

▪ Wat vind je een slechte gewoonte van jezelf?

Piekeren dat is echt wel een hele slechte gewoonte van me