

Mama kijkt anders winter deel 1

Ik doe mee aan de winter editie van Mama kijkt anders. Vorige keer was het iets makkelijker met een kindje in je armen. Maar wilde toch zeker mee doen. Heb de eerste 5 foto,s al voor jullie. Volgende week deel 2.



Dag 1

Wintergevoel

Olaf en Sven die bij Daan* staan. Deze kreeg hij net na kerst van mij. Olaf de sneeuwpop die van lente droomt, maar voor mij

is het wintergevoel. Ondanks het weer helemaal geen winter uitstraalt.



Dag 2

Sneeuw/wit

Aangezien er totaal geen sneeuw valt deze winter ging ik voor wit. Op vakantie gaan betekent ook in bed gaan. Lekker relaxen, dat heb ik wel verdiend. Wit van het schuim wat ik gebruik in mijn heerlijke bad.



Dag 3

Warmte

Ook altijd maken we gebruik van de openhaard als we op vakantie zijn, dus dit plaatje kon niet uitblijven met dit thema.



Dag 5

Geur

De laatste van dit eerste deel. De laatste tijd branden we veel waxinelichtjes voor Daan*. Deze gingen mee naar ons vakantie huisje. Er zit ook nog een lekkere geur aan.