

Memory of Daan 13

Wij kregen een prachtige droomdeken voor Daan via "De Regenboogboom" Mijn moeder heeft dit voor ons aangevraagd. Wat hebben ze ons hier super blij mee gemaakt. De deken is veel gebruikt in de vier maanden dat Daan bij ons was. Zelfs toen hij in het ziekenhuis lag hebben we zijn mooie deken mee genomen, zodat hij daar heerlijk onder kon dromen.

