

Memory of Daan 14

Dit is de laatste foto die is gemaakt samen met mijn moeder en Daan. Wat was ik blij dat ze nog even langs kwam. De eerste keer dat ze thuis bij ons kwam voor hem, vond ze het moeilijk om hem in het hart te sluiten. Daarom maakte het me zo blij dat ze hem nu wel gewoon in haar armen bleef houden. Daan maakte ook voor het eerst contact met haar. Wat voelde dat goed voor mij maar ook zeker voor mijn moeder.

Dankbaar voor deze lieve foto. Mijn mama en Daan.

