

Naamslinger

Ben al een paar weken voor jullie bezig een give away op te zetten. Zo schreef ik dus wat webshops aan om spullen te doneren als ze dat wilde. En toen kwam ik op de webshop van Kiddycolors. Daar hebben ze me toch gave naamslingers. Ik besloot ze te mailen met de vraag om zo'n naamslinger te doneren aan 1 van mijn lezers. Waar ik positief over terug gemaïld werd. Maar nog leuker ze vroeg me of ik er zelf ook 1 wilde hebben ter nagedachtenis aan Daan. Daar kon ik alleen maar JA opzeggen. En besloot dat ik een verticale slinger wilde hebben, in het blauw en een ster aan de bovenkant.

Hij is me toch mooi geworden.

De naamslinger wordt gemaakt in Thailand helemaal met de hand. Deze Thaise en Birmese vrouwen verdienen een eerlijk loon en werken onder goede omstandigheden. Een gedeelte van de opbrengst gaat naar lokale goede doelen.

Nu heb ik dus al een geheimpje verklapt 1 van jullie kan straks met de give away zelf zo'n mooie naamslinger laten maken. Nog even geduld dus, want nog niet alles is binnen voor de give away.

Natuurlijk heb ik foto,s voor jullie gemaakt hoe mijn naamslinger ervoor Daan uit ziet. Dus kijk snel verder.



Debbie
Day-dreamer.nl



Debbie
Day-dreamer.nl



Debbie
Day-dreamer.nl



Debbie
Day-dreamer.nl



Debbie
Day-dreamer.nl



Debbie
Day-dreamer.nl

