

## Quotes \*8\*

Ik had eigenlijk nooit iets met quotes tot ik er zowat mee dood gegooid werd in mijn messenger door een heel lief persoon die mij helpt de goede weg in te slaan in mijn leven. Nu zoek ik zelf vaak naar mooie positieve quotes en ik merk dat er echt veel mooie zijn. Daarom deel ik hier om de week de mooie teksten die ik tegenkom speciaal voor jullie om te inspireren.



IT HURTS TO LET GO,  
but sometimes it  
hurts more to  
hold on.

Tell me the story  
about how the sun  
loved the moon so much



He died every night  
to let her breathe

# *Vriendschap is...*

Samen leuke dingen doen  
Elkaar helpen als het nodig is

NAAR ELKAAR *Luisteren*

ZONDER TE OORDELEN

*Lachen* tot de tranen

over je wangen rollen

GEVEN zonder te nemen

...Meer dan *Woorden* kunnen ZEGGEN



“It’s okay to be scared. Being scared means you’re about to do something really, really brave.”

A photograph of a person from behind, releasing a bird into a vast, cloudy sky. The person's right arm is raised, and a bird is seen in flight above. The scene is set against a backdrop of a hazy, sunlit landscape with sparse vegetation.

sometimes we just have to  
let things go