

Tag: first time

[social_share]

Eerste ding dat je doet als je 's ochtends wakker wordt.

Even rustig wakker worden en op mijn telefoon facebook, instagram en mail checken...

Eerste ding dat je doet als je naar de sportschool gaat.

Me omkleden

Eerste ding dat je doet als je thuiskomt van je werk of school.

Lunchen

Eerste auto

Heb nog nooit een auto gehad

Eerste ongeluk/verkeersovertreding

Heel saai nog nooit mee gemaakt hihi

Eerste ding dat je wilde worden als je later groot was

Zei als klein meisje dat ik schrijfster wilde worden

Eerste keus qua drinken

Water, en thee

Eerste keus dessert

Ik eet niet vaak een dessert, dus als ik het zou kiezen denk iets van ijs

Eerste liedje dat in je opkomt

Everybody – Backstreet Boys komt omdat de vrouw van me broer ervoor zorgde dat ik ging dansen op hun bruiloft toen ze dit nummer aanvroeg

Eerste grote aankoop

Een cd, maar geen idee meer wat voor cd

Eerste baantje

Als kamermeisje in een hotel

Eerste keer in het vliegtuig

Ehmmm dat is al weer jaren terug toen ging ik met mijn familie naar Spanje toe

Dat waren mijn first time dingetjes. Wil je deze Tag delen dan mag dat natuurlijk, ik zou het leuk vinden als je dan een linkje plaatst naar mijn blog. Wat vonden jullie van dit logje en wat zijn jullie belangrijkste eerste dingetjes die je bij zijn gebleven uit dit logje? Let me know in the comments.