

Tag

10 dingen over mijzelf

1. Ik heb al jaren een chronische vermoeidheid syndroom (ME)
2. Werk op een kinderboerderij voor een paar uurtjes in de week op vrijwillige basis
3. Ben een echte huismus
4. Kijk graag tv, en doe veel met internet
5. Heb inmiddels 2 tattoo,s laten zetten, en daar blijft het bij
6. Verslaafd aan de soap GTST
7. Ik eet graag een broodje bij subway, zo lekker zijn ze
8. Lig heel graag op bed tv te kijken, helemaal als ik erg moe ben
9. Ben een hele tijd druk bezig geweest met afvallen, en inmiddels 29 kilo kwijt
10. Lief, trouw, sociaal, rustig

9 dingen die ik leuk vind

1. Ik vind het leuk om naar de sportschool te gaan, heerlijk me in het zweet werken
2. Fotograferen vind ik leuk om te doen, zeker met mooi weer. Maar in de herfst met al die mooie kleuren is het ook erg leuk
3. Het is leuk werken op de kinderboerderij, lekker met dieren bezig zijn en buiten werken
4. Olifanten, daar ben ik echt heel erg gek op. Zulke prachtige dieren, die moet je gewoon leuk vinden
5. Lezen vind ik soms erg fijn om te doen, en als ik met een goed boek bezig ben dan kan ik echt elke dag het leuk vinden om even te lezen
6. Vind het leuk om te gaan sporten
7. Shoppen, maar wel als ik het geld ervoor heb
8. Blogs schrijven, zeker als ik niet te moe ben
9. En natuurlijk dan ook blogs lezen

8 dingen ik niet leuk vind

1. Ik vind kou en regen zeker niet leuk, helemaal niet als je op de fiets ergens heen moet
2. Het huishouden is ook zo, n ding die ik echt niet leuk vind, maar wel iets wat regelmatig terugkomt omdat dit gewoon moet gebeuren
3. Vriendinnen die zo ver weg wonen dat je niet even snel iets leuks kan afspreken, heb er echt een hekel aan
4. Ruzie maken, maar soms gebeurt het toch weleens maar leuk vinden doe ik het zeker niet
5. Na het douchen je te moeten afdrogen, ik weet niet wat dat is maar het douchen zelf is heerlijk maar het afdrogen vind ik echt maar niks
6. Boodschappen doen, elke week weer moeten verzinnen wat we gaan eten en dan naar de winkel te gaan om alles in huis te halen ervoor
7. Dat alles maar zo duur is, even lekker shoppen voor kleding nee helaas geen geld voor, naar de kapper gaan ook al zo duur. Maar soms zijn die dingen gewoon echt even nodig
8. Zo vaak wakker worden s, nachts omdat je naar de wc moet, vreselijk gewoon

7 plekken waar ik graag kom

1. De slaapkamer, lekker in bed liggen tv kijken
2. Mijn werk, de kinderboerderij gewoon even niet thuis zijn
3. Bij mijn mams, die ik niet zo heel vaak zie omdat we best een eindje van elkaar wonen
4. In Den-Haag omdat mijn beste vriendin daar woont
5. Vakantie park "De Eemhof" (waar ik momenteel zit als jullie dit lezen)
6. De sportschool
7. Het bos, als het goed weer is... Lekker wandelen en fotograferen

6 manieren om mijn hart te winnen

1. Lief zijn
2. Eerlijkheid en trouw
3. Humor hebben
4. Jezelf zijn
5. Af en toe een knuffel geven
6. Alles met elkaar kunnen delen, goede en slechte dingen

5 plaatsen waar ik nog heen wil

1. Kenia staat bovenaan, of het er ooit van komt weet ik niet. Maar zou het zo leuk vinden om daar de weesolifantjes te zien, daar waar Natumi opgegroeid is
2. Auschwitz concentratiekamp
3. En toen wist ik het eigenlijk niet meer, dus hou het bij de eerste 2

4 dingen waar je niet zonder kan

1. Mijn vriend
2. Mobiel
3. Mijn elektrische fiets
4. Internet

3 van mijn lievelingsliedjes

1. Soldier
2. Just give me a reason
3. In A World Like This

2 wensen

1. Gezinnetje stichten
2. Trouwen

1 laatste woord of zin

1. Vond het leuk dit in te vullen, maar vond sommige dingen wel erg moeilijk zeker de eerste...