

~~Weekly Diary 21~~

[social_share]



~~Weekly Diary~~

Follow me on instagram [nabim4u](#)

Eind mei alweer, nog een week en dan zitten we in Juni de maand waarin mijn mannetje jarig is en mijn beste vriendin ook. Maar zover is het nog niet. Helaas nog steeds geen super mooi weer, wat een verschil van vorig jaar en nu. En dan zeggen ze dat we een prachtige zomer tegemoet gaan, nou ik geloof er nog niet veel van. We zullen het zien.

Zondag 19-05-2013

Echt weer een niks-doen-dagje...

Maandag 20-05-2013



Lekker ontbijtje yoghurt met banaan en een lepeltje aardbeienjam. Was lekker een rustig dagje, lekker vrij dus gewoon genieten.



S,avonds even via de Wii hardgelopen samen met Bert. Gewoon 4000 stappen gezet, daarna had ik natuurlijk weer onwijs veel spierpijn in me benen. Benieuwd hoelang het dit keer duurt.

Dinsdag 21-05-2013

Werken ja het lange weekend is om.

Heb weer even de tijd genomen op het werk om wat macro foto,s te maken. Kijk maar even mee.





[En nog even een pauw op de foto gezet.](#)



Woensdag 22-05-2013

Vrij van het werk, met een hele goede reden. Die ik hier niet ga vertellen.

Nog even wat gegeten in de stad, lekker bij Subway gegeten. En kijk eens wie ik daar tegen kwam.



Donderdag 23-05-2013

Niet zoveel gedaan vandaag

Vrijdag 24-05-2013

Boodschappen gedaan bij de Aldi, daarna even nog wat boodschapjes bij de Albert heijn gehaald. Nog even langs de apotheek geweest. S,middags kwam er een pakje binnen, maar had er al snel spijt van dat ik het had besteld. Had een beats koptelefoon besteld, maar geen echte natuurlijk omdat die super duur zijn. Maar het geluid is echt heel slecht, en dat ding valt zowat van ellende uit elkaar als je het snoer uit de koptelefoon haalt. Ik besloot toen nog even naar de Media markt te gaan, en heb dan toch een echte gekocht. Hier komt nog meer over op me blog.

Zaterdag 25-05-2013

Op het werk is er schaapscheerders feest, en ze hadden mij gevraagd of ik foto,s wilde maken. Net als vorig jaar. Helaas had ik een rot nacht, heb 2 1/2 uur op de bank gelegen met

maagpijn. Daarom viel het fotograferen niet mee, was onwijs moe. Maar heb het volgehouden, nu hopen dat de foto,s beetje gelukt zijn aangezien het vrij donkere dag was.

Hoe was jullie week?

Dagje op pad met de camera

[social_share]

14-04-2013 ben ik samen met mijn vriend lekker een dagje naar Dierenpark Emmen geweest. Het was er heerlijk weer voor, dus konden we lekker ons uitleven met de camera. Dat heb ik dan ook zeker gedaan, en niet alleen de mooie dieren heb ik op de foto gezet. Maar zoals je hieronder al ziet heb ik me ook uitgeleefd op portret fotografie voornamelijk van kinderen. Vind het geweldig om kinderen te fotograferen, maar wel zo dat de kinderen en hun ouders het niet merken. Eng vind ik het nog steeds om mensen te fotograferen dus probeer ik het zoveel mogelijk te doen als niemand het door heeft. En dat zijn dan ook best mooie plaatjes geworden. Maar we kwamen natuurlijk voor de dieren en die kan je bewonderen in mijn [fotoalbum](#), daar staan ook de portretten tussen.

Wat vind jij van mijn foto,s?



~~Weekly Diary 13~~

[social_share]

Zondag 24-03-2013

Zoals de zondag hoort was het weer een heerlijke rustige dag.

Maandag 25-03-2013

Eerst dag van de week weer even naar het werk

Dinsdag 26-03-2013

Op het werk is het weer eens heel koud, dus nadat ik klaar was lekker even binnen opwarmen met een heerlijke kop thee. Daar kan ik echt wel van genieten.



Thuis maakte ik eens een andere lunch dan normaal, het was een omelet met rode ui en champignons en daarnaast nog een salade van rucola komkommer en augurk en wat sladressing. Dat deed ik zodat ik voor s,avonds 2 x koolhydraten kon eten aardappelsalade en stokbrood. Ja nog altijd met Bodieboost bezig. Dit is gewoon echt mijn lifestyle geworden.



woensdag 27-03-2013

Ik ging vandaag de geiten hok schoonmaken, vind ik soms echt leuk om te doen al die lieve geiten om je heen. En kreeg mooi de kans om deze haan van dichtbij op de foto te zetten, normaal lopen ze gelijk weg maar als je net het geiten hok heb gevuld met schoon stro dan komen ze wel dichtbij hihi.



Donderdag 28-03-2013

Heb weer even deze week wat geschreven en geknutseld en me traveling notebook afgerond, zodat nu alles weer op de post kon. Zoals jullie kunnen zien is de eerste PIF al verstuurd, nog 4 te gaan.



Ik ging nog even naar de Action, was er al een tijdje niet

meer geweest maar wilde even wat kleine aardigheidjes kopen voor mijn mams. Ze is de laatste tijd veel ziek, en aangezien ze ook mee doet aan de PIF was dit een mooie gelegenheid om haar eens even in het zonnetje te zetten.

Vrijdag 29-03-2013

Heerlijk mijn mannetje heeft vrij, lekker een lang weekend samen zijn. We hebben de vele boodschappen gehaald.

We gingen in de avond even een wandeling maken, maar het was echt heel koud dus zijn we maar heel even weg geweest. Ik had me Nikon coolpix camera mee genomen, en maakte een paar fotootjes.



Zaterdag 30-03-2013

We waren wat vergeten te kopen gisteren in de supermarkt, dus we moesten nog even terug... Verder vrij weinig gedaan, alleen nog even in de avond naar Saturn geweest om te kijken voor een eventuele nieuwe laptop. Was allemaal niks.