

Leuke uitjes omgeving Groningen/Drenthe

[social_share]

Het mooie weer komt er nu hopelijk echt aan, en dat betekent lekker op pad leuke dingen doen. Nou ik heb wel wat ideetjes voor je in de regio Groningen/Drenthe. Ben benieuwd heb jij al eens iets van de onderstaande uitjes gedaan? Of heb je zelf nog een leuk uitje die ik zeker eens moet gaan bezoeken?

1) [De Martinitorren beklimmen](#)

Dit heb ik zelf nog nooit gedaan, maar zou het toch echt nog wel eens willen doen. Als ik ooit de energie ervoor vind dan ga ik het vast doen. Wat lijkt het me gaaf om heel Groningen van bovenaf te zien.



2) [Dierenpark Emmen](#)

Ik ben gek op dieren en dus zeker op dierentuinen, hier kom ik dan zelf ook regelmatig omdat ik een abonnement heb.



3) [Ellert en Brammert](#)

Openluchtmuseum in Schoonoord, zet een stap terug in de tijd. Het wonen en leven in deze omgeving wordt uitgebeeld door verschillende woonvormen. In de eerste plaats is daar de plaggenhut. Maar een Saksische boerderij, tolhuis, schooltje en zelfs een gevangenis behoren hier tot de collectie.

Zelf vind ik het heerlijk om hier rond te lopen met de camera in me handen.



4) [Veenpark](#)

In het Veenpark komt de Drentse veenhistorie tot leven. Je rijdt en vaart er door nostalgische dorpen en een natuurlijk hoogveengebied met echte turfafgraving. De bakker, de kruidenier, de klompenmaker en de turfsteker zijn er elke dag aan het werk.

Ik kan me niet herrineren dat ik hier ooit ben geweest, maar dat zou goed kunnen als klein meisje aangezien we vroeger altijd op vakantie gingen naar Drenthe.



5) [Herinneringscentrum kamp westerbork](#)

Iedereen weet wel wat er is gebeurd in de 2e wereldoorlog, hiervan zie je nog stukken terug op dit terrein van zo'n concentratie kamp.

Heb hier al vele malen rondgelopen, en het grijpt me steeds weer aan als je bedenkt wat hier is gebeurd. Vind dat de kinderen van nu dit nog steeds moeten meekrijgen.



6) [Orchideeënhoef](#)

De grootste tropische tuinen van Europa, met duizenden bijzondere vlinder meer dan 2000 verschillende soorten orchideeën en nog veel meer mooie dingen om te zien.

Wij hebben onze ogen uitgekeken zo mooi is het hier, en geweldige plek om te fotograferen.



7) [Vesting Bourtange](#)

Welkom in het jaar 1742, vlakbij de Duitse grens, in het prachtige Westerwolde (Zuid-Oost Groningen), ligt de vesting Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk dat zijn gelijke niet kent. Heden en verleden gaan perfect samen in deze kleine, sfeervolle vestingstad.

Was leuk om eens te zien, maar om er een 2e keer heen te gaan denk het niet.



8) [De luie tuinman](#)

20 tuinen in Ruinen op meer dan een hectare. Tuinwandeling met uitleg van ons gedrukte wandelgidsje.

Hier ben ik zelf nog niet geweest, maar aangezien ik en mijn vriend van fotograferen houden is dit vast de moeite waard er snel eens heen te gaan.



9) [Zeehondencreche](#)

Wie kent Lenie 't hart nou niet, ze vangt zeehonden op die in de natuur in de problemen geraakt zijn. Ze zorgt dat de beestjes weer helemaal opknappen in de hoop ze weer terug te kunnen zetten in de natuur.

Vind het zulke leuke beestjes om te zien, maar als je eenmaal daar staat stelt het niet heel veel voor omdat het vrij klein is en je dus heel snel bent uitgekeken. Maar als je dan toch in de buurt ben moet je er zeker eens langs gaan.

