

Herinneringen aan Daan

De meeste herinneringen aan Daan zitten in mijn hoofd, maar we hebben ook nog vele tastbare herinneringen die we hebben bewaard. De meeste zitten in een doos, en er staat ook wat in de woonkamer. Al deze mooie dingen zijn me zoveel waard, en kan ik absoluut niet wegdoen. Niet dat ik helemaal in tranen schiet als ik ze zie hoor, helemaal niet zelfs. Ik vind het gewoon belangrijk om te bewaren. Maar neem aan dat een mama met een kindje die hier nog wel is ook zulke tastbare spullen bewaard. Verder staan al zijn spullen er gewoon nog, denk aan zijn box in de woonkamer en zijn kamertje is nog bijna compleet. Ik heb geen moeite ermee dat het er staat. Wel ben ik bang dat het in de weg zit voor ons nieuwe kindje die zich misschien niet welkom voelt. Maar de mogelijkheid om de box weg te halen is er niet, omdat het geen inklap box is. En de spullen in de kamer, het meeste is gewoon nog nieuw en veel doet me niet heel erg aan Daan denken.

Ik laat jullie zien wat mij dus wel heel dierbaar is van de tijd met Daan.



- Naamslinger, deze hing aan de couveuse toen hij net geboren was
- Ballon, deze kreeg hij tijdens zijn drie weken ziekenhuis opname van een vriendin van mij
- Sterrenlint



- Echo van onze mooie jongen
- Zijn ziekenhuis mutsje
- Ziekenhuis polsbandje
- Twee speentjes die gebruikt zijn
- De naam speentje won ik tijdens mijn zwangerschap, zijn nooit gebruikt
- Baby prikker zat bij een bos bloemen die we kregen na het overlijden
- Geboorte doek, gekregen van iemand die ik online heb leren kennen



- Zijn eerste rommertje, wat was hij klein
- Het rommertje wat zijn papa speciaal heeft laten maken
- En zijn eerste outfit, omdat hij rond die tijd van het voetbal geboren is
- Twee mutsjes, het lichtblauwe is wel eens gedragen. De andere niet omdat het veelte groot nog was.



- Zwangerschap test, deze kreeg ik via moeders voor moeders
- Pasjes, de ene is van zorgverzekeraar en de andere van het Martiniziekenhuis
- Rode neus, deze kreeg hij van de clini clowns die hem bezochten tijdens zijn opname
- In het potje zit nog een plukje haartjes van Daan
- Brace, omdat hij klompvoetjes had kreeg hij schoentjes de dag dat hij ze kreeg keek hij zo trots



- Naamtrein, deze kreeg hij van oma (mijn mama)
- Speenketting met zijn naam en een gebruikt speentje eraan
- Rammelaartje, gekregen van een lieve D mama toen hij in het ziekenhuis was opgenomen
- Teigertje, heb ik pas geleden gekocht
- Waxinelichthouder met vlinder, heb ik zelf erop getekend
- De andere waxinelichthouder heb ik gekregen vanwege een mama swap
- Knuffeltjes zijn gekregen op zijn uitvaart
- Engeltje beeldje ook op de uitvaart gekregen



- Cd, met de liedjes erop van de uitvaart
- Klein sterren zakje, gemaakt door een familielid en gekregen op de uitvaart



- Het gedichtje en de beertjes komen van de uitvaart vandaan, het idee wat van mijn broer dat iedereen een beertje kon pakken
- De ster met zijn naam kreeg ik pas geleden vanwege een kerst swap van Lieve Engeltjes



- Dit soort vliedertjes waren de knopjes op de kist om hem dicht te doen, en wat fijn dat we zo'n vliedertje erbij kregen om te kunnen houden.



▪ Teigertjes familie

Wat is het meest mooie/fijne tastbare herinnering aan jullie kindje? (of je kindje nog leeft of niet maakt niet uit)