

Dagje op pad met de camera

[social_share]

14-04-2013 ben ik samen met mijn vriend lekker een dagje naar Dierenpark Emmen geweest. Het was er heerlijk weer voor, dus konden we lekker ons uitleven met de camera. Dat heb ik dan ook zeker gedaan, en niet alleen de mooie dieren heb ik op de foto gezet. Maar zoals je hieronder al ziet heb ik me ook uitgeleefd op portret fotografie voornamelijk van kinderen. Vind het geweldig om kinderen te fotograferen, maar wel zo dat de kinderen en hun ouders het niet merken. Eng vind ik het nog steeds om mensen te fotograferen dus probeer ik het zoveel mogelijk te doen als niemand het door heeft. En dat zijn dan ook best mooie plaatjes geworden. Maar we kwamen natuurlijk voor de dieren en die kan je bewonderen in mijn fotoalbum, daar staan ook de portretten tussen.

Wat vind jij van mijn foto,s?

