

Tag – Waar word ik blij van

[social_share]

Van welke mensen om je heen word je blij?

Van mijn vriend die er altijd voor me is, en van mijn mams als ik haar aan de telefoon heb of haar weer eens zie.

Van welke make-up producten word je blij?

Van make-up wordt ik helemaal niet blij hihi, ik gebruik het niet eens.

Van welke film(s) word je blij?

Van alle soorten dansfilms, en alle Harry Potter films en ook de films van Lord of the rings.



Van welke muziek word je blij?

Nederlands talige muziek zoals: Jan Smit, Nick en Simon, Marco Borsato maar ook van de Backstreet Boys, ja nog steeds.



Van welk eten word je blij?

Als ik zelf babi pangang maak.

Van welke momenten word je blij?

Van de kleinste dingetjes, als de zon schijnt, jonge dieren buiten ziet rond dartelen, en van het sporten in de sportschool

Van welke hobby word je blij?

Fotograferen, bloggen en brieven schrijven



25 Question Tag

[social_share]

Dacht laat ik weer eens een tag voorbij laten komen op mijn blog, deze kwam ik per toeval ergens tegen en dacht leuk die ga ik gebruiken.

Als je deze tag leuk vind mag je hem natuurlijk gewoon kopiëren voor je eigen blog.

Hier komen weer wat weetjes over mij.

1. Heb je huisdieren?

Nee, wij hebben thuis geen huisdieren. Heb genoeg aan de dieren op de kinderboerderij waar ik voor zorg.

2. Noem 3 dingen die binnen handbereik liggen

Mijn laptop omdat ik anders deze blogpost niet kan maken, me iphone die ik altijd dichtbij me heb en me water bobble (fles water)

3. Hoe is het weer op dit moment?

Grauw en saai, en ook koud

4. Heb je een rijbewijs?

Nope, geen behoefde aan, heb me eigen chauffeur

(vriendlief) als het nodig is en anders pak ik de bus, trein, fiets.

5. Hoelaat ben je vanmorgen opgestaan?

Rond een uur of 11:00 lekker uitgeslapen dus

6. Wanneer heb je voor het laatst gedoucht?

Gisteren even snel op de sportschool

7. Welke film heb je voor het laatst gezien?

Now is good, een erg ingrijpende mooie film



9. Wat is je ringtone?

kuikentje piep, echt heel fout gewoon LOL

10. Ben je ooit in het buitenland geweest?

Ja...Spanje, Turkije, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Londen, Parijs... Verder niet echt geloof ik.

11. Hou je van Sushi?

Eerlijk gezegd heb het nog nooit gegeten, maar het lijkt me ook helemaal niet lekker dus ben ook niet van plan het te gaan proberen.

12. Waar koop je je groenten?

Gewoon in de supermarkt waar ik op dat moment me boodschappen doe.

13. Heb je ooit medicatie genomen om sneller in slaap te vallen?

Heb een keer een slaappil gekregen omdat ik al een week lang non-stop niet sliep. Helaas hielp die pil ook niet.

14. Hoeveel broers of zussen heb je?

Heb 2 broers, een tweeling

15. Hou oud word je op je volgende verjaardag?

Alweer 33 jaar, maar gelukkig duurt dat nog wel eventjes.

16. Draag je een bril of lenzen?

Draag al van kind af aan een bril, dus ja.

17. Verf je je haar?

Ik laat het soms bij de kapper doen, omdat ik best een saaie kleur haar heb van mezelf. Me moeder heeft het ook eens voor me gedaan.

18. Wat heb je vandaag nog op de planning staan?

Straks het eten klaarmaken en het opeten, daarna de vaat afspoelen zodat me vriend het in de vaatwasser kan zetten, en dan lekker de hele avond relaxen op de bank en de tv aan.

19. Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

Jeee, deze hele week ben ik steeds maar aan het huilen. Voor het laatst gisteren.

20. Wat is je perfecte pizzatopping?

Hmmm vind van alles wel lekker, maar als ik moet kiezen van de pizzeria met shoarma ui en knoflooksaus

21. Hamburger of cheeseburger?

Mag het ook allebei, sorry nee hier kan ik niet uit kiezen.



22. Heb je weleens een nachtje doorgehaald?

Dat kan ik me niet herinneren, geloof het niet nee.

23. Wat is je oogkleur?

Blauw, daar kan ik kort over zijn.

24. Kun jij het verschil proeven tussen Pepsi en Coca Cola?

Ik drink eigenlijk nooit meer zulke drankjes, maar ja ik zal zeker het verschil proeven.

25. Hoelang blog je al?

Goede vraag, heb het eigenlijk niet bij gehouden denk nu bijna een jaar!?!