

# Tag – Waar word ik blij van

[social\_share]

**Van welke mensen om je heen word je blij?**

Van mijn vriend die er altijd voor me is, en van mijn mams als ik haar aan de telefoon heb of haar weer eens zie.

**Van welke make-up producten word je blij?**

Van make-up wordt ik helemaal niet blij hihi, ik gebruik het niet eens.

**Van welke film(s) word je blij?**

Van alle soorten dansfilms, en alle Harry Potter films en ook de films van Lord of the rings.



**Van welke muziek word je blij?**

Nederlands talige muziek zoals: Jan Smit, Nick en Simon, Marco Borsato maar ook van de Backstreet Boys, ja nog steeds.



**Van welk eten word je blij?**

Als ik zelf babi pangang maak.

**Van welke momenten word je blij?**

Van de kleinste dingetjes, als de zon schijnt, jonge dieren buiten ziet rond dartelen, en van het sporten in de sportschool

**Van welke hobby word je blij?**

Fotograferen, bloggen en brieven schrijven

