

# Take a look at my life 12

Er is weer een week voorbij en daarom heb ik weer een week overzicht voor jullie. Ik blijf het leuk vinden elke dag foto,s maken. Soms vergeet ik het of beleef ik gewoon niks. Maar heb nu toch wel weer wat leuke foto,s voor jullie. Ik neem jullie mee naar afgelopen week. En wil jullie alvast een fijne nieuwe week toe wensen.



Ik kwam tijdens het online surfen een site tegen die allemaal verhalen verzameld van mensen met een kinderwens. En daar zag ik wel iets in. Ik schrijf nu voor Kinderwensbloggers. Als eerste ben ik nu bezig mijn verhalen die ik op me eigen blog

al schreef samen te vatten in nieuwe mooie teksten en ze daar te delen. Daarna komen er gewoon weer nieuwe verhalen online, want ons kinderwens is natuurlijk nog altijd niet helemaal vervuld.



Weer even een gezond ontbijtje met havermout en fruit.



Vaak ben ik op dinsdag te vinden in de winkel Musjes, even langs mijn favoriete verkoopster daar. Kopje thee drinken en een beetje kletsen.



Weer een nieuwe vraag van de dag, best leuk elke dag als je thee drinkt een vraag te krijgen. Deze vond ik dan ook wel weer leuk om te delen. Mijn antwoord: Mijn man, naast dat ik Daan moet missen kan ik hem echt niet ook nog missen.





Op de kinderboerderij zijn er al kleine geitjes geboren. En deze leuke kaartjes liggen op het kantoor.



Snack  
en met crackers, beetje teveel van het goede maar wel erg  
lekker.



Ik

stond op de bus te wachten omdat ik naar de sportschool ging voor een lesje yoga. Daar had ik wel weer erg veel zin in. Nu hopelijk kan ik weer elke week erheen. En wat voelde het goed. Wel heel veel pijn, omdat ik dat al een hele tijd heb. Maar het voelde wel lekker voor mijn spieren al die oefeningen te





doen.

De actie is inmiddels afgelopen, en daarom heb ik nu het weekend alle moestuintjes geplant. Ik ben benieuwd, vorig jaar werkte het voor geen meter. Nu hopen dat er wel iets gaat groeien.





Een lekker bakje fruit, peer en mandarijn. Ik wil weer een beter eetpatroon gaan krijgen, dus ook meer fruit gaan eten.