

# Take a look at my life 22

Het was het weekje wel zeg. Heel heftig, maar zo blij dat ik JA heb gezegd om echt aan mijzelf te werken.



Mijn tas staat al klaar om dinsdag ochtend heel vroeg op pad te gaan naar Mirre. Best wel raar om gewoon drie dagen van huis te zijn. En dat ook nog eens elke week de komende tijd. Spannend vind ik het wel. Wat ga ik er doen, hoe bevalt het mij. Mis ik mijn partner niet te erg. En kan ik mijn rust daar een beetje vinden. We zullen het gaan mee maken.



Even  
een heerlijke lunch gemaakt voor mijzelf, gebakken eieren met  
Cherry tomatjes en kaas.



Ook

moest ik nog even post weg brengen, heb het al te lang uitgesteld. Poging om bus kosten vergoeding te krijgen om naar Mirre te gaan. Dus dat is nu afwachten of ik het krijg.



Heel  
vroeg ging ik al weg, want had om 09.30 afgesproken bij Mirre,  
dus om 07.15 ging mijn bus al. Dit zal de volgende keer ook zo  
vroeg zijn, moet er dus maar aan wennen. Maar dan ben ik er  
wel de hele dag al. Zo kon ik mooi even rustig aan doen voor  
ik om 14.00 mijn sessie zou hebben. Dus eerst maar even naar  
mijn kamer spullen daar zetten en het bed opmaken. Dit is het  
uitzicht van het kamertje. Daarna had ik een ontvangst  
gesprek, dingen bespreken over eten en de nodige dingen die ik  
moest weten. Eigenlijk komt het erop neer dat ik me eigen gang  
kan gaan daar.



Ben ook even het terrein gaan verkennen, want het is er best groot. Verder dan hun terrein ben ik nog niet gegaan. Want het ligt er mooi aan het bos, maar dat komt nog wel. Even dus maar een selfie maken in de natuur.



De  
volgende ochtend was het ook al weer zo vroeg voor me. Heel  
erg wennen als het zo snel licht is in de kamer en je alleen  
maar vogels hoort fluiten. Ben dus aan het ontbijt begonnen in  
mijn uppie. Wel lekker in de ochtend die rust, ben namelijk  
niet zo, n ochtend mens.



Nog  
meer wezen wandelen, de natuur is er zo mooi, maar echt  
genieten kan ik nog niet omdat ik zo druk in mijn hoofd ben.  
Zal vast nog wel komen dat ik er van ga genieten. Want kijk  
dan            het            is            toch            zo            mooi.



Dit is 1 van de gebouwen van Mirre, zelf kom ik daar niet echt binnen. Ik maak juist gebruik van het andere gebouw. Ja het is hier echt heel groot en mooi.





Even  
maar een collage gemaakt van de foto,s die ik heb gemaakt in  
de omgeving. Volgende keer toch denk ik maar me camera mee  
nemen?



Thuis was het echt wel even bijkomen, maar eerst ben ik vrijdag ochtend nog naar de yoga geweest. Daarna was ik zo moe dat ik in slaap viel terwijl ik Netflix wilde kijken. Dat heb ik dan s,avonds maar gedaan. Ben dus heerlijk begonnen aan "Orange is the new black"

Kijk jij ook de nieuwe seizoen van "Orange is the new black"?