

Take a look at my life 25

Deze week was ik even niet intern bij Mirre. Wel ben ik er voor een losse sessie heen geweest, was blij dat het mogelijk was. Dus heb wat meer tijd voor foto,s maken gehad en dat zullen jullie ook weten ook in deze weekoverzicht. Best raar, soms schrik ik gewoon van mijn telefoon dat ik hem af hoor gaan vanwege een berichtje. Want als ik bij Mirre ben heb ik mijn mobiel vaak niet op zak, of hij staat helemaal stil. Eigenlijk best wel lekker wat minder met mijn mobiel bezig als ik niet thuis ben. Thuis lukt me dat dan weer minder goed. Maar dan wil ik ook jullie weer op de hoogte houden van alle dingen rondom mijn behandeling enz...



Even
buiten zijn en dan gewoon omdat het kan deze mooie bloemen op
de foto zetten.



Zodra ik thuis de kans heb, eet ik even geen brood. Dus ik maakte weer een heerlijke wok maaltijd.



Die avond maakte ik gelijk alvast springrolls voor de volgende dag om mee te nemen naar Mirre. Zodra ik daaraan kwam, kon ik even rustig eten voor mijn sessie.



Nu ik wat meer tijd heb thuis, ben ik maandag maar even naar de sportschool geweest. Nee niet voor de yoga, dat is op vrijdag. Maar me even flink in het zweet werken op de fiets en de loopband.



Woensdag besloot ik even naar de kinderboerderij te gaan, even buurten bij mijn collega,s. Deze dag was ik zo vrolijk, kwam door mijn sessie van de dag ervoor. En iedereen viel het dan ook op dat ik me goed voelde. Het was echt even gezellig om daar te zijn en te kletsen. Ook de koeien te zien, die er nieuw zijn.



Debbie

Jouw sterkste
emotie is :

Liefde

Jij bent een heel emotioneel persoon. Jij voelt de stemming van anderen aan en één blik is voor jou genoeg om te weten hoe het met iemand gaat. Inlevingsvermogen is één van jouw grootste krachten, omdat jij je door je hart laat leiden en diep in iemands ziel kijkt! Deel je resultaat nu, zodat jouw vrienden ook kunnen ontdekken welke emotie bij hen het sterkst is!

Deze vind ik wel heel erg passend bij me, en daarom wilde ik hem heel graag delen met jullie.



Foto,
s gemaakt toen ik naar Valthe was, dus bij Mirre. Maar kon ze
daar niet uploaden wegens geen internet. Toen bedacht ik me
later ineens om ze toch maar even te delen. De koeien kom ik
onderweg lopend tegen. Daarna even wat gegeten. En na de
sessie maakte ik een foto van het beeldje. Ze hebben daar
altijd zulke mooie beeldjes staan. En elke keer weer iets
anders. Ook altijd bloemen en brandende kaarsjes in de zaal.
Zo mooi en zo rustgevend.



Ik

kocht 1 bloem omdat ik de avond naar een “helderziende waarnemingen” avond ging. En ze vroegen een bloem mee te nemen. Dit bleek voor iemand te zijn die afscheid nam. Maar ik nam de foto van Daan mee. En was eigenlijk bang dat ze daar niets mee zou doen. Toch kwam iedereen aan de beurt en dus ook ik met de foto van Daan. Het was een bijzondere avond, wat was ik zenuwachtig. Vond het moeilijk te horen wat ze me te vertellen had. Maar een mooie boodschap ook van Daan dat het goed met hem gaat.



Zaterdag gingen we nog even naar het plekje van Daan. Kom er al een tijdje niet meer. Maar echt nodig heb ik het ook niet. Maar zijn plekje moet wel beetje netjes gehouden worden vind ik. Dat hebben we dus dan ook gedaan. Ook kreeg hij weer mooie bloemen. Dit keer mooie roosjes.



Zonda

g ging ik even alleen op pad naar de stad. Er was een Zeldzaam
mooi events op de vismarkt. Dus even lekker de kraampjes
afgelopen. Was wel even leuk, maar had er meer van verwacht.
Ach ja het was prachtig weer en dan is het fijn om even niet
binnen te zitten.



Ik at een heerlijk ijsje van Pure Frozen. Een gezond yoghurt ijsje met aardbeien banaan en wat stroopwafel.



Deze gekke beesten kwam ik ook nog tegen op de vismarkt, daar wilde ik wel even een kiekje van maken. te grappig.

Vinden jullie yoghurt ijs ook zo lekker?