

Take a look at my life 32

Een nieuw weekoverzicht met leuke foto,s die ik maakte en op instgram plaatste. Ik blijf verslaafd aan foto,s maken ondanks ik er soms weinig tijd voor heb. Of dat ik mijn mobiel gewoon niet bij de hand heb als ik op Mirre ben. Lees mee wat ik afgelopen week weer heb meegemaakt.



Even lekker broodjes eten, dit was eigenlijk nog van vorig weekend. Lui op bed eten en Netflix kijken. Ik hou ervan in de weekenden lekker lui te doen. Daar zijn toch ook de weekenden voor, of zijn jullie juist altijd druk de weekenden?



Dinsd

ag was ik weer onderweg naar Mirre en eigenlijk had ik een lusteloze dag. Het was ook slecht weer en heb de hele dag op mijn kamer daar doorgebracht. Maar in de avond veranderde dat. Er werd samen gekookt, en ondertussen gelachen omdat er een filmpje gemaakt werd tijdens het koken. Ik houd hier niet zo van en blij dat het ook niet gedeeld wordt. Met z'n drieën hebben we gegeten en na het eten zijn we op pad gegaan. Op weg met de auto naar de heide. Een heerlijke avond hebben we samen gehad. Terug op Mirre nog even buiten iets drinken en toen ben ik naar bed gegaan. Nog nooit ben ik zo laat daar op bed gegaan. Het was al 23.30. Dus kan je nagaan hoe gezellig het was.



Omdat ik even niet drie dagen bij Mirre kon zijn door een afspraak van mijn kant, kon ik woensdag ook even langs de kinderboerderij. Even bij kletsen en ik heb een poster mogen ophangen van de Open dag van Mirre. Hier werd ik echt heel vrolijk van.



Het was heerlijk warm weer, misschien een beetje te warm. Maar we besloten ineens onverwachts te gaan BBQ-en. Dus naar de winkel voor vlees. En hebben s, avonds heerlijk genoten op het balkon van het eten.



De avond erna konden we weer lekker op het balkon zitten, helaas werden we wel opgevreten door de muggen. Dus we hebben het niet heel laat kunnen maken. Maar het was wel even heerlijk.



Onder
tussen hebben we een avond flink onweer gehad, dat heb ik
gefilmd. Want het was echt heel heftig, maar het is ook zo
mooi om te zien dat het weerlicht.

http://day-dreamer.nl/wp-content/uploads/2016/08/VID_23460622_170114.mp4

We zijn serieus bezig om een huis te willen gaan kopen, dus
zijn we ook wel een beetje rustig bezig met inpakken. Het
eerste waar mee we bezig zijn is de babykamer. Dit vind ik
best wel heel moeilijk. Maar het wordt ook tijd deze nieuwe
fase in ons leven. Inmiddels zijn er nu twee dozen ingepakt
met spullen. Meer dozen hebben we nog even niet. Maar rustig
aan zijn we dus bezig ermee.





Hebben jullie beetje genoten van het warme weer, of vond je het eigenlijk te warm?