

Take a look at my life 36

Een week met vele afspraken, werken op de kinderboerderij en 2 bijzondere dagen die heftig waren.



Soms mag je jezelf eens verwennen met een heerlijke muffin, deze zijn zo lekker van de Lidle vandaan. Maandag at ik deze traktatie.



Dinsdag was ik in de stad op zoek naar een draakje om te kunnen geven voor de verjaardag van Sem. En altijd als ik in de stad ben moet ik even langs Musjes gaan. Daar een lekkere kop thee drinken en wat kletsen met het personeel.



Ook

kwam ik nog in een winkel die ik niet kende, trouwens waar ik dat draakje kocht die winkel kende ik ook nog niet. Maar ik kocht dus nog een hele mooie ketting met een engelen roeper eraan.

Natuurlijk nog even woensdag op de kinderboerderij aan het werk geweest. Dit keer kon ik weer even helpen met voeren wat ik best wel weer leuk vond.

Donderdag had ik een afspraak staan in Zuidlaren met een natuurarts waar ik al eerder was. Mijn lichaam is zich heerlijk aan het schoonmaken.

Ik vertelde al over vrijdag en zaterdag wat ik toen heb

gedaan...



Uitet
en op zaterdag, het was gezellig. Helaas niet echt bijzonder
wat je er kon eten van het buffet. Wat dan wel weer jammer
was. Dit was dan ook eenmaal hier.



Een
impressie wat we hebben gegeten, zoals je kan zien een beetje
de normale dingen. Veel dingen waren ook niet echt heel warm
meer.