

Take a look at my life 38

Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van instagram en het dan later in een blog verwerkt. Dat doe ik dus ook elke week. En we zijn weer aangekomen in een nieuwe week. Dus kan je weer lezen wat ik de afgelopen week heb gedaan en mee heb gemaakt.

Maandag 15 september



Zoveel mogelijk bij mijn mannetje zijn. Dingen doen die ik graag nog wil doen met hem. Ja wel wat natuurlijk mogelijk is. Foto,s maken, door zijn haartje woelen. En daar is deze foto door ontstaan. Heb ook foto,s van hem helemaal gemaakt nog. Maar die ga ik zeker niet online zetten. Vind ik niet zo gepast. Wat een lief klein handje he...



Maar even makkelijk eten in de avond. Tomatensoep, stokbrood en rundvlees salade. En wat voelt het nutteloos om te eten. Weet dat ik goed voor mezelf moet blijven zorgen. Maar soms krijg ik haast geen hap door me keel.

Dinsdag 16 september 2014



De eerste kaartenstroom kwam binnen. 30 kaarten op precies te zijn. Ik had een afspraak gemaakt met een pottenbakkerij die urnen maakt. Daar zijn we naar toe gegaan. Want Daan verdient een bijzondere urn omdat hij dat zelf ook is. Als hij klaar is, zal ik daar mee over vertellen en laten zien.



Woensdag 17 september 2014 Mijn eerste groene smoothie die ik zelf gemaakt heb. Spinazie, mango, meloen, banaan. Gezond en lekker. Overal waar banaan door heen gaat is geloof ik lekker...



Naar de kapper, want wil er wel een beetje goed uitzien met het afscheid van Daan. Daarna even langs de bakker geweest, iets lekkers mee genomen.



Lunchen, dit nam ik dus bij de bakker mee. En ook nog een ham/kaas croissant voor ons beide.



Dit zag ik liggen ook bij de bakker, en wilde dat proberen. Het is een kwarkbol. Was voor een keertje lekker.



Nog even een mooi plaatje van ons uitzicht vanuit huis.

Deze dag heb ik veel bij Daan gezeten. Alleen maar kijken kon ik. Beetje muziek luisteren. Beetje praten, en door zijn haartje gewoeld.

Donderdag 18 september 2014

De dag van het echte afscheid. Daar hebben jullie al over kunnen lezen.



Vrijdag 19 september 2014

Mijn vader nam mijn vriendin donderdag mee voor het afscheid. Omdat ik haar even voor mezelf wilde zijn ze eerder gekomen dan de rest. Deze bloemen nam ze voor ons mee.



Heb haar ook gelijk aan het werk gezet, want had die grote bos bloemen gekregen. En ze heeft ervaringen in de bloemen. Heeft ze dus afgesneden en netjes in de vaas gezet. Deze grote bos bloemen kreeg ik van D- mama,s een facebook pagina voor mama,s en papa,s met down kindjes.



Ook dit beertje kreeg ik van mijn vriendin, en mijn man kreeg dezelfde.



Familie teigertje. De grote hadden we al en heeft Daan bewaakt op de dienst. De 2 andere hebben ze bij Daan neer gezet bij het afscheid.



Troost voer. Zoveel pijn en verdriet, ik weet dat het hier niet mee weg gaat. Maar was toch even een fijne troost op het moment.

Zaterdag 20 september 2014



Het werd tijd om een mooi stuk op me blog te schrijven over het afscheid van ons draakje. En het was blijkbaar weer een tranen trekker. Zoveel reacties weer. Gewoon niet normaal meer hoeveel mensen met ons mee leven. Zo lief.



Ballonnen die over waren van de dienst gingen met ons mee, en maakte er natuurlijk nog even een foto van. Voordat het te laat is. Zo blij dat mijn moeder dit had geregeld. Was zo mooi toen ze allemaal de lucht in gingen.

Zondag 21 september 2014



Ik dacht lekker lasagnette eten, maar op het moment van eten had ik geen trek meer. Had een brok in mijn keel, en hield het eten best wel tegen. Heb toch netjes me bord leeg geeten.



In de avond nog even douchen, in de hoop alle ellende van je af te spoelen. Was wel even lekker, maar van korte duur. Je gedachtes stoppen gewoon niet en ook niet door een heerlijke douche.