

Take a look at my life *week 10&11*

Mijn blog lag er dus even uit, maar gelukkig ben ik weer terug online en heb ik gelijk voor jullie een overzicht met foto,s van twee weken. Hopelijk gebeurt er niets meer met mijn blog en kan ik gewoon lekker weer schrijven hier. Geniet van de verhalen en de foto,s van de afgelopen twee weken.



Volgens mij is hij nog een beetje duf. Voor hem hoefde het niet om er om 7.00 uit te gaan. Normaal is het ook altijd 8.00 uit bed. Maar soms bijvoorbeeld als we naar het babycafeez gaan

even een uurtje eerder uit bed. Zodat hij voordat we weg gaan nog eventjes een uurtje kan slapen. Want normaal gaat hij rond 10.00 weer terug op bed, als het babycafeez begint. Lief mannetje zo met zijn duimpje in zijn mond en zijn knuffeltje bij hem.



Hij keek zijn ogen uit, nadat we bij het babycafeez waren even boodschappen doen. Maar we waren op de fiets, dus voor het eerst in een winkelwagen gezeten. Hij vond het helemaal geweldig. En ja ik ook om hem zo te zien zitten. Nu wordt hij echt ineens groot.



Een mannetje wat niet helemaal lekker is, ontstoken oogjes, snot verkouden en last van doorkomende tandjes. Dit heb ik twee avonden gemerkt want hij kon niet slapen en huilde steeds weer. De eerste avond heb ik tot 23.00 opgezeten met hem toen hij volledig in slaap viel. En de tweede avond tot 21.00 zo gezeten. Daarna was het eigenlijk wel weer over.



We

waren voor de tweede keer gaan baby zwemmen, wat vind hij het leuk. En niet alleen Max maar zijn mama heeft ook enorm genoten ervan. Maar het is wel heel vermoeiend. Zeker als je om 10.00 de deur uit gaat en pas om 13.30 weer thuis bent. Terwijl het maar een half uurtje zwemmen is. Dit vanwege de bus tijden. Max was dus helemaal uitgeput en heeft geslapen vanaf het moment dat we in de bus naar huis waren tot ik de sleutel in de deur deed. Hij herkent het geluid en wordt er wakker van. "ik ben thuis, dus wakker worden"



Hij kreeg een broodje hamburger, ik begon met een halve te geven. Maar het smaakte hem zo goed dat hij die andere helft ook wel wilde hebben. Natuurlijk eet hij dit niet elke dag, dat zou niet goed zijn. Dit was zijn eerste keer dat hij dit kreeg. Na deze foto besepte hij ineens dat het op was, en vond hij het niet zo leuk meer.



Voor het eerst mocht hij zijn avond eten zelf eten met zijn handen. Helaas was het iets wat niet zo'n succes was. Dingen die hij niet zo lekker vond, of makkelijk weg kreeg. De kip was uiteraard wel een succes. En natuurlijk het toetje die papa hem gaf was erg lekker. Morgen eens kijken wat hij doet met de bami die we willen gaan eten. Wil nu echt steeds meer gaan proberen dat hij met ons mee eet. Een aantal keren is dat al gebeurd en hij kan echt zo lekker eten. En vaak is hij nog boos ook als het op is.

Wanneer at jullie kindje volledig met het gezin mee?