

# Take a look at my life... week 16

Weer een week voorbij, en we zitten alweer bijna in mei. Gaat best snel, en daar ben ik maar wat blij mee. Des te sneller komt de bevalling eraan. Ben deze week de jonge geitjes en bokjes gaan bewonderen op de kinderboerderij. Alweer naar het ziekenhuis voor de verloskundige, wat in het huishouden gedaan. En veel lekker eten staat er weer op de foto. Kijk en lees mee wat ik allemaal heb beleefd.

*Maandag 14 april 2014*



Even lekker ontbijten met yoghurt banaan krenten en kaneel, normaal doe ik er honing doorheen in plaats van kaneel. Maar de honing was helemaal hard geworden dus kreeg het niet meer uit de fles. Heb hem maar weg gegooid. Maar dit was net zo lekker dus geen probleem.



Was deze ochtend redelijk op tijd opgestaan, zelfs me wekker gezet. Ik wilde namelijk weer even gaan buurten op de kinderboerderij. Wist namelijk dat er kleintjes geboren waren, en ja even bijkletsen weer. Maar het begon me toch ineens te regenen, dus was bang dat mijn plan in het water viel. Maar al snel klaarde het op en het zonnetje kwam door. Kon door de buien heen even op de fiets richting de kinderboerderij. Er werd druk gewerkt door werklui vanwege de speeltuin die er moet gaan komen. Gelijk maar even de stal in om de kleintjes te bewonderen. En daarna een hele tijd met verschillende mensen zitten kletsen.





Daarna maar even een rondje gelopen over de kinderboerderij, en foto's gemaakt. Ja ook in de stallen van de kleintjes. Zo schattig dat kleine grut.



Die middag thuis, moe kwam er een pakje binnen. Zo leuk, speelgoed voor onze kleine uk. In de avond weer naar zwangerschap cursus toe, en dit keer samen met mijn man. Het ging over de bevalling. Eigenlijk best saai deze cursus je zit de hele tijd op een stoel te luisteren naar alles wat er wordt verteld. Maar gelukkig zijn sommige dingen wel handig om te weten.

### ***Dinsdag 15 april 2014***

Moest weer naar de verloskundige in het ziekenhuis, mijn 2e thuis dus hihi. Ik kom er ook zo vaak. Alles was weer in orde,

maar wat wordt het zwaar er steeds heen te moeten met de bus. En dan nog een heel stuk te lopen erheen. Terwijl de beweging ook weer heel goed voor me is. Maar voor vandaag hebben we het weer gehad. En je raad het al over 2 weken weer terug komen. Dan staan er trouwens voor die week 3 afspraken gepland in het ziekenhuis. Ik kan me lol dus op die week.



S,avonds had ik zo,n pijn in me rug en de rest van me lichaam, dat ik maar even heerlijk onder de douche ben gegaan. Dat voelt dan zo fijn, maar ook maar tijdelijk. Maar wil steeds vaker onder die warme stralen staan.

*Woensdag 16 april 2014*



Zucht ik moest nog de woonkamer

helemaal stofvrij maken, wilde wel dat het gebeurde maar had er weinig energie voor. Toch is het gelukt, en ben ik dan toch echt wel blij dat het schoon is.



Heel moe maar toch naar de sportschool, hoe krijg je het voor elkaar om toch te gaan. Lekker rustig aan wezen fietsen en lopen, en dat was het weer voor de avond. Daarna nog even lekker zitten kletsen met mijn vriend van de sportschool. En nog even heerlijk uitgebreid onder de warme stralen van de douche gestaan. Op naar huis, helemaal uitgeput.

***Donderdag 17 april 2014***



Ontbijten zoals je ziet met Boer,n yoghurt aardbei, en daardoor heen een banaan gedaan. Toen nog even naar de Aldi toe om wat boodschappen te halen,

en was al weer heel moe.



Toch ben ik eigenwijs, me lichaam zei rust en ik zei even snel de stad in. Wilde namelijk een shirtje ruilen waar nu al na 3 weken een gaatje in zat. Heb ik dus gedaan en heb er een heel ander shirtje voor terug mee genomen. Snel weer naar huis, om rustig aan te doen.



Nee ik had geen zin om te gaan koken, dus ben ik even naar de snackbar gegaan. Zo slecht, maar zo lekker... Volgende dag maar weer gezond eten hoor. We hebben heerlijk gesmuld van de patat en de snacks.

### ***Vrijdag 18 april 2014***

In de middag zijn we samen boodschappen gaan doen, heel veel boodschappen zo te merken. Allemaal lekkere dingen voor Pasen,

want we eten dan broodjes en gaan gourmetten. Ook besloten we spullen mee te nemen voor een kwarktaart te maken.



Het werd citroen kwarktaart, die we in de avond lekker konden aansnijden.



Maar eerst het avond eten, en dan een heerlijk toetje. Ieder onze eigen bak(je) ijs. Zoooo lekker was het.

### **Zaterdag 19 april 2014**

Mijn man besloot een handboor te gaan kopen, zodat hij makkelijker gaten kon boren. Zo heeft hij gelijk thuis het haakje in de babykamer opgehangen voor de badcape.



En zoals je hier kan zien een haakje voor het babybadje in de badkamer. Handige oplossing voor ruimtegebrek.

*Zondag 20 april 2014*



Pasen en dat betekent, lekker eten. Zo hadden we mini broodjes en croissantjes, en een lekker eitje erbij. Dat is toch gewoon genieten.





Geen paaseieren maar m&m,s eten in de middag. Ach niet veel verschil, van beide wordt je misselijk als je teveel ervan eet (hihi)



In de avond heerlijk aan het gourmetten geweest. Zoals gewoonlijk weer eens teveel vlees, maar beter teveel dan te weinig. Dus we hebben nog wat over. Wel lekker genoten ervan. Later op de avond samen "ontvoerd" gekeken op tv.

***En hoe was jullie week?***