

Take a look at my life *week 19*

Een heerlijke week met veel buiten in de tuin spelen. Max begint net als ik te wennen om lekker in de tuin te spelen. Hiervoor was het alleen maar binnen spelen, maar nu het zo lekker weer is dan is de tuin veel leuker om te zijn. Genoten van het heerlijke weer en een heerlijk spelend kind buiten. Ik kan zo genieten van hem, zeker als hij nieuwe dingen ontdekt. Het is niet alleen nieuw voor hem maar natuurlijk ook voor mij. En soms is dat best wel even eng, want zo met zijn blote beentjes buiten. En zal hij niet verbranden, ondanks ik hem goed insmeer. Dat soort dingen. Maar het gaat allemaal prima, en we hebben gewoon een heel actief kind die overal wel van kan genieten. Dus druk geweest in de tuin...



Even voor het eerst wennen in de tuin spelen, niet alleen voor Max maar ook voor mama. Want doet dat geen pijn zo door de tuin kruipen. Maakt hij zo zijn beentjes niet open. Maar blijkbaar gaat dat gewoon prima. Het is wel een fijnere gedachten als hij lekker kan lopen in de tuin. Dat zal vast niet heel erg lang op zich laten wachten. Max vond het wel prima zo lekker in de tuin spelen.



Na
zo, n drie maanden moesten we weer even op controle bij de
"voetendokter" orthopeed. We gingen dus met de bus naar het
ziekenhuis toe.



Wat doe je als je moet wachten, nou na dat ik druk werd op schoot even op een grote mensen stoel zitten. Stoer kind ben ik toch...



Dan

ook nog maar even rond kruipen in de wachtruimte en vervolgens op een kinderstoeltje gezet worden om even te spelen met blokken. Ik vond dat andere jongetje die er zat wel interessant, maar volgens mij was hij een beetje verlegen.



Jeeee

h... Voor het eerst in het zwembadje in de tuin. Wat vond hij het leuk. Ik had niet verwacht dat hij het zolang volhield. Maar ook ik heb heerlijk genoten in de tuin. Alles wat moest, moest maar even wachten. Max lekker in het water spelen en ik genieten van het weer en het uitzicht. Toen ik zag dat hij het koud kreeg hem eruit gehaald en hem nog even gewoon in de tuin laten spelen.

Nog even een filmpje gemaakt dat hij zo lekker in het water aan het spelen is.



Zoals
je ziet was het geen straf om in de tuin te zijn samen met



Max.

ekker even wat druiven eten, mocht hij even op de tuinstoel zitten. Dit ging prima, zo hoefde ik niet zijn eigen stoel naar buiten te slepen. Als ik dit zo zie vind ik wel dat hij echt groot word.



We

hebben eindelijk potaarde gekocht en wat plantjes, die potten hadden we al een tijd en nu werden er alvast twee ervan gevuld. De volgende keer de andere twee potten nog vullen. Het ziet er gelijk wat gezelliger uit in de tuin. En aangezien we nu weer gebruik maken van de tuin is dat wel erg leuk zo.



Het was alweer zo lekker weer, maar niet lekker genoeg voor water. Dus we vulde de dag ervoor de zandbak met zand, wat we ook kochten samen met de potaarde en de plantjes. Zo mocht Max lekker in de zandbak spelen. En volgens mij heeft hij zich wel vermaakt. Was een stomme zet om hem een witte broek aan te doen, aangezien hij de zandbak uit kroop en de tuin door kroop. Maar ach een kind wat vies word is een spellend kind.

En dat is de bedoeling ook van kind zijn.



Dan is het Moederdag de tweede Moederdag dat Max er is, maar de eerste dat ik een cadeautje kreeg van hem. Dat hebben ze leuk gedaan met hem op de kinderdagverblijf. Helemaal trots op hem.



Na

het zandbak avontuur moesten we in de avond maar even onder de douche. Nou in het badje zitten en afgespoeld worden door mama. Want het is wel lekker om schoon in bed te gaan. Nou en dat was hij zeker weer voor het slapen gaan.

Hebben jullie ook iets leuks gekregen van je kind met Moederdag?