

Take a look at my life *week 23+24*

Wat is het soms druk met een kind, maar had het niet anders gewild. Alleen Max zit nu echt in de nieuwe fase waardoor mama echt alles is. zodra ik ga zitten wil hij bij mij zijn. Dat is soms best vermoeiend dat hij dan niet lekker zelf gaat spelen maar aan mijn been gaat hangen. Dan neem ik hem op schoot maar dan is hij zo druk dat hij de hele bank overgaat. Want we hebben geen kind die stil kan zitten. Ook vind hij het niet leuk als ik hem naar de opvang breng en ik hem dan op de grond wil laten zitten blijft hij gewoon staan, al is dat thuis nu ook steeds. Zodra hij wel op de grond zit komt hij meteen weer naar me toe om aan mijn been te gaan staan. Hij wilt niet dat ik weg ga. En ga ik wel weg is het nu soms echt huilen. Ze zeggen daar al, zo kennen we Max niet. En dat klopt dit deed hij ook nooit, maar hij heeft nu wel de leeftijd ervoor om het liefst niet meer zonder mama te willen. Of is dat omdat ik hem gewoon heel veel aandacht geef? Want ik vind het normaal dat ik hem zoveel aandacht geef. Ik ga er vanuit dat het gewoon een fase is...

Voor nu heb ik een verslag van twee weken, veel plezier met de foto,s uit mijn leventje met Max.



Ik

stond in de keuken wat dingetjes te doen, en ineens vond ik het aardig stil worden. Ik hoorde wel muziek van zijn speelgoed. Maar Max zelf hoorde ik niet meer. Dus ik kijk om het hoekje en zie dat hij de hele box la leeg gehaald heeft. Nou die was wel even zoet zo. Daarna heb ik alle spuugdoekjes maar uit de la gelaten en naar boven gebracht. Deze worden toch niet meer gebruikt. De rest is niet zo erg als hij dat er steeds uit trekt, dat geeft minder rommel dan al die doekjes. Maar ik moest hier wel even goed om lachen.



Het was tijd om naar bed te gaan, en het was nog maar 22.00. Ja ik ga sinds Max er is bijna nooit echt laat meer naar bed, zelfs in de weekenden niet. Alleen op avonden als we bezoek hebben verder nooit later dan 23.00. En dus het liefst al om 22.00. Ben gewoon na een dag echt heel moe, en weet dat ik anders moeite heb de volgende ochtend er weer uit te moeten. En dan hebben we echt geluk dat Max van 19.00 tot 08.00 slaapt.



Omdat
het zo lang duurt voordat ik verder geholpen wordt bij
psq/lentes (intake eindelijk gehad) ben ik toch nog even
tussendoor naar Mirre geweest voor een sessie. En daar hebben
ze ook nu paardjes staan. Na de sessie heb ik gewoon nog even
lekker gewandeld voor ik naar huis ging. Inmiddels heb ik me
ook weer opgegeven voor een workshop daar voor volgende week.
Kijk er echt enorm veel naar uit, ondanks ik ook wel weer erg
spannend vind. Even twee dagen voor mezelf, en Max lekker
logeren bij opa en oma.



Soms weet ik het even niet meer hoe ik mijn kind kan vermaken. Hij is echt in een fase, mama, mama, mama en het liefst lekker aan de been jammeren. Niet zelf spelen, ja alleen als ik druk bezig ben met van alles. Maar zodra ik zit, staat hij aan mijn been. Samen spelen doen we zeker ook, maar hij wilde nu absoluut niet op de grond met mij zitten. En naar buiten, nee het was niet zo lekker weer. Dus ik deed maar even de tv aan en toen wilde hij wel eventjes rustig zitten bij mij. Dit duurde zo, n tien minuten en toen wilde hij wel graag samen met mij op de grond spelen.



Ja

toch kreeg ik het voor elkaar dat hij ging zitten, hij werkt vaak nu tegen als ik hem op zijn kont wil laten zitten. Hij blijft gewoon echt staan. Maar nu konden we toch echt even samen op de grond spelen. Ach en dat moment dat hij zich weer zelf vaker gaat vermaken komt ook wel weer terug.



Wij eten op vrijdag altijd patat, maar normaal is Max altijd op de opvang dan. En wij eten eigenlijk altijd voor hij thuis komt en dan eet hij een warme hap die ik uit de vriezer heb ontdooit. Nu was in de middag de opvang dicht en bleef hij de dag dus thuis. Wij gingen lekker patatjes halen dit keer, en hij kreeg lekker een paar patatjes te eten en de frikandel ging er ook zeker in. Ook kreeg hij gewoon lekker wat wortels

erbij. Maar wat kan dat kind lekker eten. Ik weet dat er veel mensen vinden dat dit niet kan voor zo'n jong kind, maar dit is onze keuze. Hij krijgt ook genoeg gezond eten. En dit krijgt hij echt niet elke week.



S,avonds gingen wij aan de donut, lekker hoor. Wel heel zoet, maar zo'n keertje best lekker.



Zaterdag ochtend, samen met mama ontbijten. Ik was inmiddels elke ochtend de crackers zat dus ben weer begonnen met Griekse yoghurt met crueslie. Alleen het fruit ontbrak, was vergeten bananen mee te nemen en de nectarine waren nog onwijs hard.



Voorheen waren het kleine stukjes die hij kreeg van de peer, maar nu grotere stukken waardoor hij nu zelf meer moeite moet doen met afhappen. En hij eet de hele peer lekker op. Hij kan ook zo goed eten onze jongen. Ben daar echt heel trots op.