

The Guilty Pleasure Tag

Film

Hmmm... dat zijn er zoveel, maar als ik moet kiezen zal dat toch de Harry Potter films zijn, en de serie van Lord of the ring



Serie

Goede tijden slechte tijden, dit kijk ik al vanaf het begin. En ik blijf eraan verslaafd. Gewoon een stukje ontspanning op een dag...

Heb nu ook de serie "Orange is the new black" ontdekt, en vind hem echt geweldig



Muziek

Ben altijd fan geweest van de backstreet boys, (verklaar me maar voor gek, maar schaam me er lekker niet voor hihi) en nu nog vind ik hun muziek geweldig. Daarnaast luister ik ook graag naar Jan Smit en Nick en Simon.



Activiteit

Sporten op de sportschool, maar dat staat nog even stil na mijn zwangerschap.



Absurde verzameling/belachelijke aankoop

Hmmm lastig, ik verzamel olifanten maar of dat nou absurd is dat geloof ik dan weer niet. En een belachelijke aankoop kan ik me eigenlijk niet echt herinneren.



Crush

Dat is niet zo moeilijk, ik ben heel erg verliefd op mijn kleine mannetje Daan. Ik wist niet dat je zoveel van zo'n hummeltje kan houden. Wat een overweldigend gevoel is dat.



Kleding

Als ik thuis ben hou ik ervan om lekkere makkelijke kleding te dragen. Dan draag ik gewoon lekker een zachte trainings/huis broek met een shirt erop. Maar gewone kleding, een fijn zittende spijkerbroek en daar een shirt/bloes op.

