

Wie ben ik...

Debbie is mijn naam en ben op de wereld gekomen op 30-01-1981 in Zoetermeer. Woon samen met mijn man Bert in Groningen. Ik ben mama van Daan onze mooie zoon. Hij is geboren met een hartafwijking, klompvoetjes en het syndroom van down. Helaas hebben we weinig tijd gehad met onze zoon, hij is op 12-09-2014 overleden. Ben arbeidsongeschikt maar werk voor 2 uur in de week op een kinderboerderij. Verder heb ik nieuwe plannen om mensen te helpen die in mijn situatie terecht zijn gekomen. Die een langdurig ziek kind hebben of waarvan hun kind is overleden. Deze kans krijg ik via Ohanahome. Ook ben ik bezig mijn verhaal in boek vorm te schrijven.

De rest kom je vanzelf wel achter als je me blogs leest, veel plezier hier...

