

Woordeloze Woensdag 6

Dit nummer vind ik zo vreselijk mooi. Deze draaide we op het afscheid van Daan. Het eerste nummer wat we kozen op zijn crematie. Nog altijd kan ik er gewoon naar luisteren. De ene keer met een lach, weer een andere keer met een traan. Maar altijd met de gedachten bij Daan.