

Zondag favorieten, Vrienden, Fietstas, Knuffelen

xxIk heb een hele moeilijke tijd gehad, nog altijd maakt het deel uit van mijn leven. Maar ik ben nu wel weer zo ver om steeds meer de mooie dingen van het leven te zien. Daarom ga ik af en toe weer eens een blog schrijven met mijn favorieten van het moment.xx

- ☆ Bij vrienden op bezoek geweest en lekker de bbq aangezet
- ☆ Eindelijk een nieuwe fiets tas gekocht, die oude viel zowat helemaal uit elkaar
- ☆ Steeds vaker op de fiets ergens heen gaan, meer vertrouwen erin krijgen
- ☆ Trauma healing gehad, wat een mooie ervaring
- ☆ Complimentjes krijgen op mijn schrijven, ondanks ik ze moeilijk kan accepteren
- ☆ Knuffelen, wat doet me dat goed de laatste tijd met hele lieve mooie mensen
- ☆ Spontaan een cadeautje krijgen van een oud buurvrouwtje