

# Zondag favorieten Stralen, Limburg, Vriendinnen

xxIk heb een hele moeilijke tijd gehad, nog altijd maakt het deel uit van mijn leven. Maar ik ben nu wel weer zo ver om steeds meer de mooie dingen van het leven te zien. Daarom ga ik af en toe weer eens een blog schrijven met mijn favorieten van het moment.xx

☆ **Dat je life coach gewoon opmerkt dat je zo veel vrolijker bent, zegt dat ik helemaal straal. Fijne bevestiging**

☆ **Afspreken met vriendin om te logeren bij haar in Limburg voor volgende maand**

☆ **Bezoek krijgen van Queen Annelies, waar ik elke week bij haar over de vloer kom**

☆ **Bijna alle knuffels uit de slaapkamer halen en af en toe eentje bij Daan zetten zodat we ze kwijt raken. (als ze lelijk worden bij Daan komt er een nieuwe)**

☆ **Dankbaar voor de vriendin die mij volledig verstaat, en ik haar**

☆ **Een vriendin die speciaal even langs komt voor een knuffel en een cadeautje die ze zelf maakte**

Waar wordt jij nou blij van?