

Zondag favorieten, tv kijken, visitekaartjes, webinar

xxIk heb een hele moeilijke tijd gehad, nog altijd maakt het deel uit van mijn leven. Maar ik ben nu wel weer zo ver om steeds meer de mooie dingen van het leven te zien. Daarom ga ik af en toe weer eens een blog schrijven met mijn favorieten van het moment.xx

- ☆ Tv kijken heel veel tv kijken op bed
- ☆ Webinar bij wonen voor “je levensverhaal schrijven” (ik doe een online cursus om eindelijk mijn boek te schrijven)
- ☆ Nieuwe mooie visitekaartjes hebben, die passen bij me header
- ☆ Degrassi, ja eindelijk weer een nieuw seizoen op tv te zien
- ☆ Alle lieve berichtjes die binnen kwamen op de verjaardag van Daan
- ☆ Ballonnen brengen bij Daan
- ☆ Mijn schoonouders en vrienden van ons aantreffen bij Daan
- ☆ Foto,s krijgen van een vriendin die in Disney zit die speciaal een Mickey ballon kocht en opliet
- ☆ Heel lang s,avonds herinneringen ophalen van onze prachtige zoon